

RONDE LIMMER TOREN



10 Het geloof van Limmen



15 In het licht

Vieringen

Eerste COMMUNIE

Regio KERKNIEUWS

VAN DE REDACTIE

Met gepaste trots bieden wij u hierbij de vernieuwde *Rond de Limmer Toren* aan. Kleurrijk en met de informatie die u gewend bent, maar ook met nieuwe rubrieken zoals 'het geloof van Limmen', de activiteiten agenda en 'in het licht'. Mocht u informatie missen dan kunt u die gemakkelijk vinden op onze website:

www.corneliuskerk-limmen.nl

In de tekst hieronder neemt pastor Mike u mee naar de belangrijkste veranderingen. Natuurlijk zullen er wat puntjes zijn die voor verbetering vatbaar blijken te zijn. Wees dus niet verbaasd als in latere edities kleine aanpassingen te vinden zijn. Heeft u suggesties? Mail dan naar de redactie. Veel leesplezier en alle goeds gewenst!

De redactie

Welkom in de vernieuwde Limmer Toren!

Het zat er al een poosje aan te komen en nu is het zover: de Limmer Toren is vernieuwd! Graag neem ik u mee in wat er precies voor u veranderd is en hoe die dingen vanaf nu werken. Natuurlijk zullen er na deze editie nog steeds dingen worden aangepast: we zullen feedback krijgen van mensen, zelf zaken onderkennen die toch anders of nog beter kunnen, etc. Work in progress!

Aantal pagina's

De eerste verandering is dat we minder pagina's tot onze beschikking hebben, namelijk een maximum van 22. Dit betekent dat we kritischer zullen moeten kijken naar wat er al dan niet geplaatst wordt. Er zal vaker worden verwezen naar de website.



In memoriam

Doordat er minder ruimte is, moeten de in memoriam stukken worden ingekort tot 300 woorden. Wel is het nu mogelijk een foto te laten plaatsen, maar dan is het maximaal aantal woorden verder beperkt tot 250.

Let op: het is binnenkort wel mogelijk het gehele in memoriam op onze website te laten plaatsen!

Misintenties

De misintenties zijn voortaan alleen nog op de website te vinden. Deze namen veel ruimte in en waren nooit volledig, mede omdat er vaak op het laatste moment nog intenties bij kwamen.

Aantal edities

Vanaf deze uitgave zullen de edities van de *Rond de Limmer Toren* gaan van zes keer per jaar naar vijf keer per jaar. De data tot waarop u kopij kunt aanleveren voor de verschillende edities vindt u achterin deze *Limmer Toren* onder het kopje Colofon.

We hopen dat ons blad u bevalt!

Pastor Mike





10



17

IN DIT NUMMER

.....

- 4 Nieuws van de Parochieraad
- 5 Pastoraal Woord
- 7 Kinderpagina
- 13 Activiteiten Agenda

Vieringen

- 12 Liturgisch Rooster

Dienstbaarheid

- 14 Caritas

Verdieping

- 8 Pastor, hoe zit dat met... Pinksteren?
- 16 Eerste communie

Gemeenschap

- 10 Het geloof van Limmen
- 15 In het licht
- 16 Regio Kerknieuws
- 17 In memoriam



Cornelius Parochie
Limmen

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Afgelopen najaar hebben wij u al bericht, dat wij de Limmertoren in een nieuw jasje wilden steken. Vol trots publiceren we dan ook de eerste editie van de Limmertoren in een nieuwe vorm.

Achter de schermen is hard gewerkt om ons huis-aan-huisblad vorm te geven. Mooie artikelen, kleurrijke foto's, een blad niet alleen voor parochianen, maar voor een ieder die hart heeft voor de Limmer gemeenschap. Wij wensen u veel leesplezier.

Door deze transfer heeft u een Limmertoren gemist; het paasnummer. De uitgifte van de Limmertoren brengen wij dan ook terug van zes naar vijf nummers per jaar. Als ik dan terugkijk op achterliggende periode is er toch wel het een en ander gepasseerd. De jaarvergadering in maart met voor de pauze het officiële deel met de jaarcijfers en het jaarverslag. Na de pauze heeft pastor Jan Veldt ons meegenomen in de geschiedenis van het kerkelijk zilver. Daarvoor is het prachtige zilver, dat tentoongesteld wordt in de pastorie, even uit de vitrine gepakt om door de aanwezigen van dichtbij te bewonderen. Met de ludieke verhalen van Jan Veldt werd het een genoeglijke en leerzame avond.

Eerste Communie 2023

Zondag 16 april hebben 12 kinderen van binnen en buiten onze parochie hun eerste heilige Communie mogen ontvangen. Een fees-

telijke viering in een goed gevulde kerk. Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor de communicantjes.

Ode aan Huub Oosterhuis

Als eerbetoon aan Huub Oosterhuis was er zaterdag 9 april een speciale themaviering met alleen maar liederen van zijn hand. Als parochie hadden we al enkele jaren contact met Huub Oosterhuis, daar hij had toegezegd mee te werken aan het feestprogramma ter gelegenheid van de heropening van de kerk na de brand. Door corona is dit helaas anders gelopen.

Openstelling kerk tijdens de bloemendagen

Tijdens de bloemendagen, waar we de kerk hebben opengesteld voor bezoekers, hebben de gastvrouwen veel geïnteresseerden mogen ontvangen. Het was gezellig druk.

Vooruitblik

Ondanks dat dit alweer de laatste Limmertoren van het seizoen is, staat er toch nog het een ander te gebeuren. Zo zal er, na een aantal corona-jaren, op weg naar Pinksteren weer een Taizé projectkoor georganiseerd worden. Een viering die door velen zeer gewaardeerd worden.

Zondag 2 juli vieren we de Dankzondag, waarin we tijdens de dankviering, ondersteunt door verschillende koren, terugkijken op het afgelopen seizoen en de vrijwilliger van het jaar bekend zullen maken.

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is naar wens verlopen. Het totaal bedrag staat op dit moment op een bedrag van bijna € 34.000, bijeen gebracht door 479 parochianen. We verwachten nog een aantal nabetalingsen. Dank aan alle gulle gevers, ondanks de moeilijke tijd, waarin we als kerkzijn verkeren.

Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een zomer voor de een dichtbij huis, een ander trekt er wellicht verder op uit. Ik wens u allen veel rust en ruimte voor bezinning..

*Gerardine Vahl-Res
Voorzitter parochieraad*





PASTORAAL WOORD

Nog maar net bijgekomen van de drukte rond de Goede Week en het eerste heilige communiefeest het weekend na Pasen, zijn we alweer hard op weg naar de volgende twee feesten: Hemelvaart en Pinksteren. Deze feesten zijn nauw met elkaar verbonden.

Helaas zijn het ook twee feesten waar we ons vaak minder makkelijk iets bij kunnen voorstellen dan bij bijvoorbeeld Kerst of Pasen. Toch gaan ze nét zo over ons als Jezus' geboorte en opstanding!

Met Pinksteren vieren we het begin van de Kerk-gemeenschap, vanuit de hemel geleid en bij elkaar gebracht door Jezus. Door de gemeenschap heen is Hij blijvend bij ons aanwezig. Maar het meest denk ik in pastorale zin aan Hemelvaart.

Ik hoor vaak bij uitvaarten dat men niet echt gelovig meer is; dat de nabestaanden eigenlijk iets te nuchter daarvoor zijn. Maar al vanaf het eerst uitgesproken 'woord van herinnering', in de teksten die op de kaftjes van liturgieboekjes prijken, tot in gelezen gedichten, spreekt er een ander verhaal. Daar gaat het over 'elkaar weer zien', 'weer bij opa of oma, bij pa of ma zijn'. Het gaat over 'er een feestje van maken daarboven' en over de overledene die 'zeker weten met ons mee kijkt.'

Eigenlijk is dat waar Hemelvaart over gaat: de hoop die uitgesproken wordt op dit soort momenten. Ik ben ontzettend blij dat we in onze Limmense kerk een plek hebben waar we op moeilijke momenten deze hoop, dit vermoeden, hoe twijfelachtig het voor sommige mensen ook is, zonder schaamte uit mogen spreken. Natuurlijk zal ik er zo lang ik kan mee doorgaan al deze vermoedens, deze waardevolle uitingen van een stil, bijna natuurlijk geloof, te bevestigen. Want dat is wat wij met Hemelvaart vieren: dat Jezus voor ons een plaats gereserveerd heeft bij onze Vader in de hemel. Amen.

diaken Mike Nagtegaal
pastor van Limmen



KATHOLIEK KADO

Veel mensen hebben katholieke wortels of een katholieke achtergrond. Hiervan hebben zij in de loop der jaren veel losgelaten. Tegenwoordig is er een hernieuwde interesse in de rijkdom aan gebruiken die de traditie rijk is en hoe deze kunnen helpen het leven op zinvolle manier betekenis te geven.

Hoe krijg je er (weer) beleving bij? Hoe geef je in onze tijd deze traditie opnieuw handen en voeten? Hoe haal je deze ongekende rijkdom in je huis en in je leven? De drempel om de katholieke traditie te leren kennen is vaak (te) hoog. Tot nu!

Hier is je kans voor een abonnement op Katholiek Kado. Maar liefst zes boxen ontvang je thuis, verspreid over een heel jaar, op zes katholieke hoogtepunten, met allerlei waardevolle (ook) blijvende cadeaus en invalshoeken, die je jaarlijks terug kunt laten komen. Maar ook met tips, gebruiken, speciaal voor dit project ontworpen voorwerpen, informatie, verrassende en oorspronkelijke invalshoeken en handreikingen uit de rijke katholieke traditie.



Katholiek
K a d o



Je ontvangt van alles bij je thuis om dit op de bank of aan de keukentafel een plek te geven.

Interesse gewekt? Neem een kijkje op www.katholiekkado.nl. Een abonnement omvat zes boxen en je doet mee vanaf de eerstvolgende box (het is dus een instapabonnement) en stopt zodra je de jaarcyclus hebt volgemaakt. Het totale project loopt tot en met eind 2024 (het kaartje hieronder geeft alleen de gegevens van een deel van 2023 weer maar het schema loopt gewoon door).

Je kunt een abonnement ook cadeau doen, waarmee je iemand maar liefst zes keer in een heel jaar verrast. De boxen geven volop aanleiding tot gesprek en verdieping.

Initiatiefnemer is Ber Leurink. Het project wordt gedragen door een heel team van medewerkers en beschikt zelfs over een imprimatur.

Kijk eens op www.katholiekkado.nl



Kerk op schoot

Kerk op Schoot-vieringen zijn gezellige, belevingsgerichte vieringen voor de allerkleinsten. Tijdens deze bijeenkomsten beleven baby's, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met liedjes op bekende peuterliederen en belevingsgerichte activiteiten.

Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar ontmoeten.



Kerk op Schoot is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5, maar grotere kinderen zijn natuurlijk altijd welkom om papa en mama te helpen met hun broertjes of zusjes!

De data vindt u in het liturgisch rooster en in de agenda op www.corneliuskerk-limmen.nl

Wat zijn Hemelvaart en Pinksteren?

40 dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Dat is de dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat hij terugkeert naar boven geeft hij zijn vrienden een opdracht: 'vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel ook dat er hoop is dat mensen en God weer samen verder kunnen leven!' Dan gaat Jezus terug naar de hemel. Hij verdwijnt in een wolk, en terwijl Zijn vrienden nog verbaasd omhoog staan te kijken, verschijnen er engelen die hun vertellen dat Hij op een dag in de toekomst op precies dezelfde manier weer terug zal komen!

Maar eerst gebeurt er nog iets anders. Jezus stuurt vanuit de hemel een Hulp voor Zijn vrienden: de heilige Geest. Die zet hen in vuur en vlam: ze kunnen allerlei talen spreken en verspreiden zich vol van Jezus liefde over de hele wereld. Dat is Pinksteren. En wat met die groep vrienden begonnen is, is vandaag de dag de Kerk zoals we die kennen. Pinksteren is dus eigenlijk de verjaardag van de Kerk: gefeliciteerd!

KINDERKOOR

Corneliuskerk Limmen

Zit jij op de basisschool en vind je het super leuk om te zingen?
Geef je op voor het kinderkoor!

De gezinsvieringen zijn ongeveer 6 keer per jaar op zaterdagavond om 19:00.
We repeteren telkens de donderdag daarvoor na schooltijd in de kerk van 14:45 tot 15:30.



Aanmelden kan met een berichtje naar;
kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl

Onder leiding van:
Marja Kraakman op de piano
en Romy Zwart-Hollenberg



Bijbelstudie

Voor ieder die meer wil weten over de Bijbel zijn er twee gespreksgroepen om bij aan te sluiten:

Woensdagochtend telkens 4 bijeenkomsten, van 9.30-11.00 uur

Donderdagavond één keer per maand, van 20.00-21.30 uur

Elke bijeenkomst wordt er een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen. De deelnemer leest de tekst daarna zelf nog een keer door, waarna er gereageerd kan worden en vragen gesteld kunnen worden. Wat volgt, is een levendig gesprek. De samenkomsten zijn laagdrempelig waarbij Bijbelkennis niet meteen nodig is om deel te kunnen nemen. Voor de donderdaggroep graag aanmelden via:

aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Woensdagochtendgroep 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni.

Donderdagavondgroep 11 mei, 15 juni.

Avondje Inhoud

Eens in de paar weken komen we met een aantal mensen tussen ± 18 en 30 jaar bij elkaar voor een avondje met inhoud. Gezelligheid en het bespreken van levensbeschouwelijke thema's staan centraal.

Het doel van deze avond is om gezellig samen te komen en ons op een bewuste manier persoonlijk te ontwikkelen. Als het je leuk lijkt om te komen, laat het ons dan vooral even weten via de mail: pastor@corneliuskerk-limmen.nl of bel / app naar 06-391 425 65

Pastor, hoe zit dat met... Hemelvaart en Pinksteren?

Een goede vraag! En het antwoord is makkelijker dan je denkt. Ik gebruik er een soort ezelsbruggetje voor: 'met Hemelvaart komt er iets van onze aardse werkelijkheid binnen in Gods hemelse, en met Pinksteren komt er iets uit Gods hemelse werkelijkheid binnen in onze aardse.'

In de veertig dagen na de verrijzenis is Jezus vaak aan mensen verschenen. Net als dat het volk Israël veertig jaar door de woestijn zwierf, het veertig dagen regende op de aarde tijdens de grote vloed en Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef.

Dat Jezus na Zijn dood uiteindelijk naar de hemel terug zou moeten keren daar hintte Hij tijdens Zijn leven al op (Joh. 12:32). Toch bleef Hij na Zijn verrijzenis, na Pasen dus, nog veertig dagen bij ons, in onze werkelijkheid die beperkt wordt door tijd en ruimte.

Met Hemelvaart komt er iets van onze aardse werkelijkheid binnen in Gods hemelse...

Dit moest ook wel. Hij moest de leerlingen en vele andere mensen ervan overtuigen dat Hij écht uit de doden was opgestaan en écht nog leefde. Daarom verscheen Hij niet alleen aan individuen maar ook aan groepen. Dat is belangrijk; iemand die alleen is kan zich namelijk vergissen of een hallucinatie hebben. Maar hele groepen die tegelijk dezelfde hallucinatie zien? Dat bestaat niet!

Jezus' missie was om de afgedwaalde mensen te verzamelen en terug te brengen naar hun Vader in de hemel en daarom moest Hij eerst zeker weten dat de mensen alle reden hadden om te geloven dat Hij echt was opgestaan.

Het einde van die periode vieren we met Hemelvaart. Jezus keert terug naar waar Hij vandaan kwam: de hemelse werkelijkheid. De realiteit van God waarin tijd en ruimte niet bestaan. Zo hebben wij door en in Hem ook een ruimte bij God. Vanuit die onbegrensde werkelijkheid kan Hij Zijn werk voortzetten, maar dan met zicht op alle tijden en alle plaatsen.



Nu hoor ik u vragen: 'Hoe kan dat dan? Wij zijn Jezus toch niet? Wij zijn God toch niet?' Nou, dat klopt niet helemaal. Want dit was nog stééds niet het eind van het verhaal! We vieren kort na Hemelvaart namelijk Pinksteren. Dat Jezus nu werkt vanuit Gods eeuwigheid betekent niet dat Hij ons verlaten heeft. Dit heeft Jezus tijdens Zijn leven al beloofd (Joh. 14,26). 10 dagen na Hemelvaart daalt dan ook de heilige Geest vanuit de hemel neer op de leerlingen die op dat moment bij de tempel samen zijn gekomen om het Joodse Wek-enfeest te vieren. Ze worden van door angst bevangen apostelen tot moedige getuigen van Christus.

met Pinksteren komt er iets uit Gods hemelse werkelijkheid binnen in onze aardse.

Die Kerk, dat zijn wij. Wat begon bij de apostelen en de eerste leerlingen gaat verder tot op de dag van vandaag. Als we gedoopt worden ontvangen we de heilige Geest. Iedereen heeft een levensgeest die God ons inblaast om ons lichaam en onze ziel tot leven te weken. Die levensgeest vertrekt echter weer uit ons weg wanneer wij sterven. Maar de heilige Geest werkt anders. Hij is ook de Geest van God en die kan niet sterven; die blijft in onze ziel ook als ons lichaam sterft. Dit is waarom we zeggen dat de doop eeuwig leven geeft: we ontvangen de Geest van God de Vader en Jezus zelf; we delen letterlijk in Zijn Geest. De heilige Geest die wij met de doop hebben ontvangen is dan ook de goddelijke vonk in het binnenste van onze ziel.

Dit kunnen we al merken tijdens ons leven hier. Als we de Geest de ruimte geven, vinden we opeens de wil om te groeien in ons geloof, de ervaring dat we een persoonlijke relatie met God hebben, een vertrouwen op God - al weten we in vroeg stadium nog niet precies wie Hij is -, of we vinden een motivatie om ons in te zetten voor het goede die we eerder niet kenden. Hij roept mensen in Zijn dienst en schenkt hen de gaven die zij daarvoor nodig hebben.

Ik geloof dat de saamhorigheid die we in Nederland aan het verliezen zijn, het opkomend individualisme waarin we enkel voor onszelf leven, niet alleen aan sociologische factoren te wijten is, maar dat het gebrek aan die goddelijke vonk die wij door de doop ons wezen ontvangen er ook mee te maken heeft. Dat zit hem in kleine dingen: de kracht die je uit het niets lijkt te krijgen om net iets verder om je heen te kijken dan je uit jezelf zou doen om de noden van anderen te zien; of om anderen zelfs eenvoudigweg vriendelijk in het voorbijgaan te groeten; je samen met burens die je verder misschien niet heel vaak ziet, in te zetten tijdens de bloemendagen om het dorp voor elkaar weer nét iets mooier te maken... Want in Limmen kennen we (nu nog) veel van die saamhorigheid die elders verloren is gegaan.

Het leven bestaat niet altijd uit spectaculaire gebeurtenissen. Het zijn juist de kleine vanzelfsprekendheden, die je pas mist als ze er opeens niet meer zijn, die ons het wonder van het bestaan laten ervaren en de nabijheid van God doen vermoeden. Amen.

Pastor Mike



HET GELOOF VAN LIMMEN



Ronald Baars

In het geloof van Limmen spreken we voor iedere Rond de Limmer Toren met een Limmer die zich inzet voor onze dorpsgemeenschap.

De aftrap is voor, hoe kan het ook anders, VV Limmen. Ik spreek met Ronald Baars (56) wiens Limmense roots van moeders zijde al generaties terug gaan. RKVV Limmen werd in 1931 opgericht als Oranje-Wit door kapelaan de Rooij. In 1939 veranderde de naam naar R.K.V.V. Limmen, ofwel de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Limmen. Ronald is actief als coach en als secretaris van het bestuur (die altijd een leeg postvakje heeft merkt hij op....)

Ronald, hoe ben je hier ooit begonnen en hoe lang geleden is dat?

Ik ben nu 35 jaar actief bij de voetbal en was 18 toen ik begon als jeugdleader. Vraag me niet waarom. Van een van de jongens die ik toen in mijn team had heb ik nu zelfs een zoon in mijn elftal! Mijn ooms zijn ereleden en het voetbal is er met de paplepel ingegoten. Oom Bertus was jaren jeugdleader en oom Jaap, die tevens secretaris was, is ook altijd bij het jeugdvoetbal betrokken geweest. Mijn vader deed jaren terreindienst en moeder Tiny heeft hier jaren lang bardiensten gedraaid. De voetbal is dus echt met de paplepel ingegoten.

Hoe lang wil je dit nog blijven doen?

Dit is mijn laatste jaar, het team (onder 23- 1, zaterdag) gaat uit elkaar, dus het is nu mooi geweest. Ik zou eigenlijk 5 jaar geleden al stoppen, maar toen kwam Jan Twisk (een oud klasgenoot) als collega erbij. Hij haalde me over om samen nog een poos door te gaan.

Hoe ben je als secretaris actief geworden?

Nou, ik heb altijd een grote mond gehad en geroepen dat als ze me voor zoiets zouden vragen dat ik het wel zou gaan doen. En dan staan ze ineens voor je deur... Maar ik heb er geen moment spijt van gehad! Het bestuur is een leuke groep, er bleek zelfs een oude vriend te zitten, met wie het contact verwaterd was. Door de voetbal zijn we weer hecht geworden. Natuurlijk gaan we met het bestuur

ook een paar keer in het jaar samen weg, we eten eens per jaar pizza bij de voorzitter, we doen van alles samen.

Wat maakt dat je het blijft doen?

Het houdt me jong! Ik zit nooit met een seniorenteam van 50 plus-sers maar altijd met jonge gasten. Ook is het na afloop in Limmen altijd gezellig. Trainers van andere clubs die hier te gast zijn bellen na een paar biertjes vaak naar hun vrouw dat ze wat later thuiskomen. Ik ga dus door omdat het echt mijn passie is: even eruit, pure ontspanning. Dat is niet altijd zo geweest trouwens: vroeger was ik aan de lijn heel fanatiek, nu corrigeer ik collega's als ze over de schreef gaan, bijvoorbeeld tegen een scheidsrechter. Zo'n man staat er ook voor zijn lol. Maar ik houd me niet altijd stil: als ik nu iets zeg, dan gaat er echt iets fout in het veld. En dat weten mensen. Helaas gebeurt nog weleens...

In jullie eigenlijke naam zit RK. Toen ik in Limmen kwam wonen is één van de dingen die mij opvielen dat mensen hier positief over hun kerk praten. Hoe denk jij dat dit komt?

Ik denk vooral door de laatste jaren waarin Johan Olling pastor was. Hij is voor heel het dorp een verbindende factor geworden. Daarvoor waren de pastors vooral oud én van de oude stempel. Toen Johan kwam veranderde er dingen: het werd naar deze tijd gedraaid. Ik herinner me dat mijn vader daar in het begin veel moeite mee had, maar ook heel snel bijdraaide. Johan had bijvoorbeeld kinderen, dat was al heel bijzonder. Wel heeft hij denk ik zijn plekje in het dorp moeten veroveren, maar hij zat snel in de gemeenschap. Behalve pastor was hij ook echt iemand van het dorp. Daar-

voor stonden de pastores toch een beetje op een voetstuk, maar hij was benaderbaar. Hij bracht de kerk terug naar nu.

Behalve dat hoort de Corneliuskerk écht bij Limmen. Dat zag je tijdens en na de brand aan hoe ontzettend begaan mensen waren. En de RKKV Limmen (want zo heten we officieel nog steeds) is natuurlijk ooit door een pastor opgericht die vond dat er gevoetbald moest worden in Limmen!

Betekent de kerk ook voor jou persoonlijk iets?

Nadat mijn vader overleden was ben ik nog wel een paar keer naar de kerk geweest omdat er een mis voor hem gelezen werd. Ook ben ik gedoopt, gevormd, en heb het alles meegekregen. En ik ben er zeker niet slechter van geworden! De kerk is denk ik voor veel mensen een steunpunt en houvast. Mocht zij ooit verdwijnen dan gaan we haar als dorp écht missen. Kijk alleen al naar het aantal vrijwilligers bij jullie, dat zijn er echt veel.

Geloof is voor veel mensen een bron van inspiratie. Wie of wat is jouw inspiratiebron in het leven?

Nee, nou ja, inspiratiebron... zonder mijn moeder tekort te doen weet ik dat ik mijn vader weleens mis. Ik weet niet of inspiratiebron het goede woord is, maar er zijn periodes dat ik hem nog steeds nodig heb. Ik kom niet veel bij zijn graf maar als ik er ben krijg ik een brok in mijn keel: 'was je er nog maar'... Mijn vader was een topper. Hij kon heel goed luisteren, dat mis ik het meest. Verder is hij maar één keer boos op mij geweest; ik was 19 en was een gat in mijn broek gevallen, dat was alles. Ik lijk op veel vlakken op hem. Steeds meer.

Heb je je weleens ingezet voor de kerk?

Nu ik erover nadenk wel. Ik heb destijds meegedaan in the Passion Limmen als een van de apostelen. Ik heb nog nooit zoveel mensen in en om de kerk gezien, dat was heel mooi om te doen, geweldig om mee te doen. Ik ben daarvoor gevraagd vanuit de toneelvereniging waar ik ook actief ben. Ik hoefde maar weinig te doen: tegen een boom aan slapen en aan tafel zitten, maar ik merkte toen hoe de kerk leeft in Limmen. Ook heb ik voor de kerkenveiling als jongen met mijn moeder spullen opgehaald bij mensen, maar dat was eigenlijk echt een moetje. Nu weet ik dat het voor een goede zaak is, om verenigingen als de onze te steunen, maar als kind had ik er geen zin in.

Wat is volgens jou kenmerkend voor Limmen?

Limmen is een dorp maar de mensen zijn open naar mensen naar buiten, om ze toe te laten. Dat hoor je weleens anders. Ik heb nooit meegemaakt dat er mensen weggekeken worden. Ze zeggen weleens dat je nooit een Limmer wordt als je er niet geboren bent, maar dat ligt denk ik aan jezelf: je moet wel meedoen, actief zijn om te integreren. We komen je niet achter je kamerraam ophalen om je te betrekken. Dus gewoon meedoen en je wordt met open armen ontvangen.

Welke levensles of wijsheid zou je aan alle lezers van de Limmer Toren mee willen geven?

Dat we elkaar vooral in deze tijd, wat betreft ons doen en laten, in elkaars waarde moeten laten en tegelijkertijd onszelf durven blijven zijn.

Zijn er nog dingen die je zelf gezegd wilt hebben?

Ik hoop met dit bestuur ook ooit nog eens kampioen te worden. Dat heb ik een keer meegemaakt met Limmen 4. Dat was mijn hoogtepunt. Die jongens liggen me nog na aan het hart: zo'n leuke club! We waren eigenlijk met veel te veel jongens. Dat toernooi stonden we 2 punten achter, we moesten winnen. Ik weet nog dat het onwijs regende, het ging écht nergens meer over. We wonnen met 6-0. Helaas moest ik jongens teleurstellen omdat sommige niet mee konden voetballen, dat was moeilijk. Maar aan de andere kant was er een jongen, Sjoerd, die ik écht nodig had om te winnen. Hij was eigenlijk geblesseerd maar ik heb hem de dag ervoor gebeld en hem gezegd hoe nodig ik hem had. Sjoerd zei: "oke, en dan ga ik voor je scoren." Hij maakte er 2! Na de overwinning zijn we vanuit de kantine met een kar door het dorp gegaan en geëindigd in de Lantaarn (nu EBL). De jongens zijn nog steeds vrienden met elkaar. Het was een schitterend seizoen gewoon. De tegenstander kwam de champagne (die ze eigenlijk voor zichzelf mee hadden omdat ze verwachten kampioen te worden) brengen. Super sunday was dat.

LITURGISCH ROOSTER

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Koor
za. 13/ 05	19:00	Meditatieve viering	Kees Kroone	Zanggroep
zo. 14/ 05	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Liturgisch Koor
do. 18/ 05	10:00	Hemelvaart	M. Nagtegaal	Ceaciliakoor
za. 20/ 05	10:30	Kerk op Schoot	Anja en Mike	
za. 20/ 05	19:00	Meditatieve viering	Kiki Kint	Zanggroep
zo. 21/ 05	10:00	Eucharistie	F. Brighita	Kleinkoor
za. 27/ 05	19:00	Taizé viering	Johan Olling	Projectkoor
zo. 28/ 05	10:00	Pinksteren	M. Nagtegaal	Ceaciliakoor
zo. 28/ 05	10:00	PKN: oecumenisch	Werkgroep	One More Voice
za. 03/ 06	14:00	Gez. ziekenzalving	I. Osterhaus	
za. 03/ 06	19:00	Gezinsviering	M. Nagtegaal	Kinderkoor
zo. 04/ 06	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Zanggroep heren
za. 10/ 06	19:00	Meditatieve viering	Kees Kroone	Zanggroep
zo. 11/ 06	10:00	Woord en Communie	M. Nagtegaal	Zanggroep dames
za. 17/ 06	19:00	Meditatieve viering	Johan Olling	Zanggroep
zo. 18/ 06	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Cantoren
za. 24/ 06	10:30	Kerk op Schoot	Anja en Mike	
za. 24/ 06	19:00	Meditatieve viering	Ber Leurink	Zanggroep
zo. 25/ 06	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Kleinkoor
zo. 02/ 07	10:00	Dankviering	M. Nagtegaal	Cornelius + Kinderkoor
zo. 09/ 07	10:00	Woord en Communie	M. Nagtegaal	Spontaan koor
zo. 16/ 07	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Spontaan koor
zo. 23/ 07	10:00	Woord en Communie	Kees Kroone	Spontaan koor
zo. 30/ 07	10:00	Eucharistie	R. Hoogenboom	Spontaan koor
zo. 06/ 08	10:00	Woord en Communie	Ber Leurink	Spontaan koor
zo. 13/ 08	10:00	Woord en Communie	Phil Kint	Spontaan koor
zo. 20/ 08	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Spontaan koor
zo. 27/ 08	10:00	Eucharistie	R. Hoogenboom	Spontaan koor
zo. 03/ 09	10:00	Eucharistie	I. Osterhaus	Spontaan koor
zo. 10/ 09	10:00	Woord en Communie	M. NagtegaalS	Spontaan koor
zo. 17/ 09	10:00	Startzondag	M. Nagtegaal	

Vieringen thuis volgen?

U kunt onze vieringen ook volgen via de livestream of terugkijken op kerkdienstgemist.nl
 Voor de actuele agenda kijkt u op www.corneliuskerk-limmen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA

Marthagroep

Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Don. 11 mei	Groep 3
Din. 23 mei	Groep 1
Vrij. 9 juni	Groep 2
Don. 22 juni	Groep 3
Din. 4 juli	Groep 1
Vrij. 21 juli	Groep 2
Don. 3 aug.	Groep 3
Din. 15 aug.	Groep 1
Vrij. 1 sep.	Groep 2
Don. 14 sep.	Groep 3



Wederom ontzettend bedankt!



Taizé viering

Op zaterdag 27 mei is er om 19:00 een meditatieve Pinksterviering. De muziek wordt verzorgd door het Taizé projectkoor onder leiding van Peter Rijs. Opgeven via aanmelden

Repetitie: 22 mei, 19:30

Viering: 27 mei, 19:00

Vieren

Repetitie Taize projectkoor:
22 mei, 19:30

Taizé viering:
27 mei, 19:00

Oecumenisch Pinksteren PKN:
28 mei, 10:00

Kerk op Schoot:
20 mei, 24 juni, 10:30

Gezamenlijke Ziekenzalving:
03 jun, 13:00

Als een lopend vuurtje
23 mei, 19:00

- 14 mei Monique Hoogland en Carolien Aerdenburg
- 18 mei Tineke Schijf en Margo Natte
- 21 mei Yvonne Valkkering en Ans Winder
- 27 mei Gitta van Diepen en Gerie Koot
- 28 mei Rina Luttkhuizen en Ria Kaandorp

- 4 juni Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
- 11 juni Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
- 18 juni Gre Snel en Ria Valkkering
- 25 juni Monique Hoogland en Carolien Aerdenburg
- 2 juli Tineke Schijf en Margo Natte
- 9 juli Yvonne Valkkering en Ans Winder
- 16 juli Gitta van Diepen en Gerie Koot
- 23 juli Rina Luttkhuizen en Ria Kaandorp
- 30 juli Bernadette Glorie en Tonia van der Steen

- 6 aug Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
- 13 aug Gre Snel en Ria Valkkering
- 20 aug Monique Hoogland en Carolien Aerdenburg
- 27 aug Tineke Schijf en Margo Natte
- 3 sep Yvonne Valkkering en Ans Winder
- 10 sep Gitta van Diepen en Gerie Koot
- 17 sep Rina Luttkhuizen en Ria Kaandorp

Verdiepen

Bijbel woensdagochtendgroep:
31 mei, 7, 14, 21 juni, 09:30

Bijbel donderdagavondgroep:
11 mei, 15 juni, 20:00

Avondje Inhoud:
12 mei, 16 juni, 19:00

Rooster gastvrouwen/ -heren





Werkgroep Caritas

Dusseldorperweg 74
(pastorie H.Corneliuskerk)
1906 AL Limmen
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25
t.n.v. H.Corneliuskerk inz. PCI

“Beste allemaal, wat ontzettend fijn dat jullie mij wederom in deze voor mij best moeilijke dagen verrassen. Ontzettend bedankt, echt ik waardeer het enorm”.

Dit is slechts één van de vele reacties die wij ontvingen na het rondbrengen van de Paasattenties. Daar doen wij het uiteraard niet voor, maar het is wel hartverwarmend dat de mensen, aan wie wij dit jaar supermarktbonnen hebben verstrekt, zo hun dankbaarheid tonen. Daarom willen wij de gulle gever, die een prachtige donatie deed voor deze actie, en alle anderen die de Caritas een warm hart toedragen en ons werk mogelijk maken van harte bedanken. Zonder jullie kunnen wij dit mooie gebaar niet maken!

Jullie doen St.Vincentius – patroonheilige van de Caritas en afgebeeld op het linker glas-inlood raam voorin de kerk- alle eer aan! Onze werkgroep Caritas bestaat uit vrijwilligers en we zijn op dit moment hard op zoek naar nieuwe leden. Voelt u zich dus betrokken bij ons werk of wilt u eens meekijken of het iets voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Hopelijk tot snel!

Een steuntje in de rug voor iedereen

Bent u het steuntje in de rug van onze missionarissen en missionair werkers?

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in voor anderen. De WNM biedt hun financiële steun, zodat zij dat zorgeloos kunnen doen. We betalen bijvoorbeeld verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW en vele andere onmisbare zaken.

Wij vragen u solidair met hen te zijn door hen te steunen met:

- een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie
- een gift via het Mijn eenmalige gift-formulier in deze folder
- een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM in Den Haag
- een online donatie via www.weeknederlandsemissionaris.nl/doneer
- het opnemen van de WNM in uw testament

Voor meer informatie kunt u terecht op www.weeknederlandsemissionaris.nl

geloven
in de ander,
help ons

Week Nederlandse Missionaris
Pinksteractie 20 – 28 mei 2023

samen
één missie.
doneer!



ANBI



Joop Koppes

IN HET LICHT

Leeftijd 82 **Getrouwd met** Nel Koppes
Kinderen Mirrella, Erno en Gonny

Wat doe je in de gemeenschap?

Ik ben begonnen met helpen bij de kerk en jeugdveiling in 1972. Van 1974 tot 1992 heb ik in het kerkbestuur gezeten. Daarna heb ik me ingezet voor al het reilen en zeilen in en rond de Corneliuskerk. Tegenwoordig ben ik vooral actief bij de tuinploeg waarmee we iedere dinsdag en donderdag ochtend de pastortuin en het kerkhof bijhouden. Deze is in 1982 door koster Hoogeboom opgericht.

Waarom zet je je als vrijwilliger in?

Ik vind het fijn om iets bij te dragen aan de Limmer gemeenschap, om met mensen samen te werken en allerlei verschillende mensen te ontmoeten. Ook het meemaken van de verschillende ontwikkelingen in de kerk zoals met Johan Olling en nu met pastor Mike is leuk; er gebeurt van alles en alles is constant in beweging!

Hoe lang wil je nog doorgaan?

Ik ga door zolang de gezondheid het toelaat. Vrijwilligerswerk is en blijft een goede besteding van mijn vrije tijd. Dus een oproep aan iedereen: wat let je nog om vrijwilliger te worden? Meld je aan als vrijwilliger en doe mee!



REGIO KERKNIEUWS

Gemeenschappelijke Ziekenzalving



In de komende periode vinden in de kerken in onze regio gezamenlijke ziekenzalvingen plaats. Dit sacrament is namelijk bij uitstek het teken van Gods bemoedigende nabijheid en troost.

Het geschikte tijdstip om het sacrament van de zieken te ontvangen heeft te maken met de afnemende levenskracht en het proces van ouder worden als zodanig. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de ziekenzalving desgewenst later altijd nog weer een keer herhaald worden.

18 mei 10:00 - Willibrorduskerk in Heiloo
3 juni 10:30 - H. Alacoque in Egmond a/dHoef
3 juni 14:00 - Corneliuskerk in Limmen
24 jun 14:00 - Jacobus Major in Akersloot

Aanmelden via secretariaat of de pastores
Mike Nagtegaal: pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Igno Osterhaus: 06 17 858 0267

Tussen Hemelvaart en Pinksteren gaat ook dit jaar gaat het verhaal van de opstanding weer 'als een als een lopend vuurtje' door de regio. We komen dagelijks om 19:00

telkens op een andere plaats bij elkaar voor een korte gebedsdienst gebaseerd op het pinksternoveen. U bent van harte welkom aan te sluiten op:

Vr. 19 mei, 19:00	Steunpunt Adelbertuskerk, Egmond-Binnen
Ma. 22 mei, 19:00	Jacobuskerk, Akersloot
Di. 23 mei, 19:00	Corneliuskerk, Limmen
Wo. 24 mei, 19:00	Willibrorduskerk, Heiloo
Do. 25 mei, 19:00	M.M. Alacoque kerk, Egmond a/d Hoef
Vr. 26 mei, 19:00	Adelbertus Akker, Egmond- Binnen

Eerste Communie

Zondag 16 april hebben Isa en Daan van der Steen, Senna de Ruijter, Reinder Schavemaker, Kate Hopman, Jessa Limmen, Anne en Alexander Dorenbos, Liene van Heusden, Annejet Apeldoorn, Victoria Blekemolen en Ole Zomerdijk hun eerste heilige communie ontvangen. Gefeliciteerd! Het was een feestelijke viering met als celebrant Igno Osterhaus, geassisteerd door diaken Mike Nagtegaal. We hebben nu al zin in volgend jaar, de eerste aanmeldingen zijn al binnen!



Adelbertusviering

Op zondag 25 juni wordt op de Adelbertusakker het Adelbertusfeest gevierd. Enkele honderden mensen nemen jaarlijks aan deze viering deel. Om 7:00 is er een 'stille' ofwel "Vogeltjes" mis. Om 10:00 is er een mis met samengesteld koor uit de Egmond.

Als een lopend vuurtje



Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u op
www.rk-bronvanlevendwater.nl
www.corneliuskerk-limmen.nl

Bron van
Levend Water

IN MEMORIAM

In memoriam: Adelva de Graaff

Overleden op 19 november 2022 op de leeftijd van 76 jaar

Adelva Virginia de Graaff, met heel veel trots kunnen we zeggen dat was onze moeder. Geboren op 23 oktober 1946 te Curacao als 2e dochter uit een gezin van . Opgroeiend ging je werken in een bloemenwinkel, De liefde voor bloemen heb je altijd gehouden. Op je 16e leerde je pa (Hubert Ilario) kennen, jullie trouwde jong en er werden redelijk snel achter elkaar 2 dochters geboren, eerst Solange daarna Nihaila. In 1966 besloten jullie naar Nederland te gaan voor 3 jaar, tot de opleiding van pa klaar zou zijn, aangezien hij bleef leren zijn het vele jaren meer geworden. In 1970 werd Natalie geboren en het jaar daarna Hubert. We hebben een heerlijke jeugd aan de Van Alkemadelaan gehad. We hadden een open huis, iedereen was altijd welkom. Wij waren ons dit nooit zo bewust, totdat je ziek werd en jij en wij van onze vrienden hoorden dat het bij ons thuis altijd zo warm en gastvrij was. Ze bedankte jou daarvoor, Je vond het mooi om te horen maar eigenlijk niet meer dan normaal. Na 27 jaar scheidden de wegen van jou en pa, al bleven jullie verbonden door ons, jullie kinderen. Maar ook de zorg voor en om elkaar is altijd gebleven. Dat was heel fijn.

Je bouwde voor jezelf een warm thuis aan de Rietorchis, waar ook iedereen altijd welkom was voor een bakkie, wijntje en een babbeltje. Je kreeg een baan in de zorg bij Sans Souci waar je tot je pensionering met veel plezier hebt gewerkt. Maar de zorg voor je gezin was je leven, iedereen kreeg regelmatig een apje of belletje. Alles bijhouden hoe het met iedereen ging, dat was voor jou belangrijk. Je genoot elke zaterdag van het logeeravondje

met Evi, bij Solange kwam je elke dinsdag helpen met de oppas van de 3 kleinkinderen en je vond het mooi dat Nihaila elke maandag langs kwam met haar kleinkind. Huub hielp je met zijn was en strijk, zo bleef je betrokken bij ons allemaal. En wat kon je smakelijk lachen om de filmpjes die je kreeg opgestuurd van de kleinkinderen, altijd een grappig antwoord terug. Totdat je half Juli ineens serieus problemen begon te krijgen met eten binnen houden en kilo's afviel. Die ene dag begin Augustus, foute boel, de uitslag van de laatste onderzoeken kwam als een mokerslag bij ons binnen, onze liefste moeder kon niet meer beter worden. Wat een verdriet, maar wat was jij sterk, je hield ons allemaal op de been. We hebben in oktober nog uitgebreid je 76ste verjaardag gevierd en een mooie fotoshoot met de hele familie gemaakt. Je genoot van iedereen die je lief was. Maar het ging te hard, je hebt nog van alles geprobeerd om op gewicht te blijven en dat gevecht was verdrietig om te zien, maar wat zijn we dankbaar voor de warme en liefdevolle dagen die we nog met jou hebben gekregen. Ieder van ons heeft nog mooie gesprekken met jou gehad, waarin alles werd gezegd wat een moeder je nog kan meegeven en andersom. Ook met onze vader had je deze gesprekken, liefdevol en terugkijkend op een mooi leven en over haar berusting in wat ging komen. We kijken hier in liefde en dankbaarheid op terug. Lieve ma, we hadden je nog zoveel jaar bij ons willen houden, maar koesteren de mooie jaren die we samen hebben gehad. Je blijft dicht bij ons. We houden van je, voor altijd. Je kinderen.

In memoriam: Egon Voos

Overleden op 29 december 2022 op de leeftijd van 82 jaar

Pap is geboren in Solingen op 8 april 1940, zijn jeugd jaren zijn niet altijd even gemakkelijk geweest vanwege de 2e wereldoorlog en de armoede daarna. Rond zijn 14e ging pap werken bij de Fa. Caspar in Solingen waar hij nagelsets, tangetjes en scharen maakte. In 1960 ging pap met vrienden op vakantie in Castricum waar hij mam ontmoette bij een snackbar, mam reed met vriendinnen langs op de fiets. Ze gingen samen naar een dansavond en er ontstond verkering met brieven schrijven heen en weer en bezoeken naar Nederland en Duitsland, waarna ze op 30 november 1963 zijn

getrouwd in Nederland. Pap had nog steeds werk bij Caspar in Duitsland dus mam verhuisde mee naar Solingen. Op 2 september 1964 is Michael geboren in Solingen en op 12 september 1968 is Sandra geboren ook in Solingen. In januari 1969 zijn wij met het gezin verhuisd naar Limmen, pap had inmiddels werk gevonden bij de Fa. Driessen in Limmen, waar pappa heeft gewerkt tot zijn pensioen. Het leven van pap en mam is niet altijd gemakkelijk geweest, ze zaten vol met plannen voor na het pensioen van pappa en wilden graag nog een keer naar Nieuw Zeeland. Helaas kreeg

IN MEMORIAM

mamma Leukemie en na een ziekbed van ongeveer 3 jaren stierf mamma net toen pappa zijn eerste pensioenmaand had. Hij heeft mamma tijdens haar ziekteperiode liefdevol verzorgd. Het was niet gemakkelijk voor pap om het leven daarna weer gewoon op te pakken maar uiteindelijk heeft hij zijn draai wel weer kunnen vinden en genoot hij weer volop van het leven. Hij was wekelijks op het kerkhof waar hij mam bloemen bracht en hij ging 3x in de week naar de sportschool waar iedereen hem kende en hij ook zijn vrienden had. Hij was dol op zijn kleinkinderen en iedere week heeft hij opgepast tot aan de middelbare school. Sandra deed iedere vrijdag de wekelijkse boodschappen met pap en daarna gingen we ontbijten bij de Hema en spraken we de hele week door. De laatste jaren gingen we met zijn drieën als gezin een lang weekend weg op vakantie in een huisje waar we herinneringen op haalden en nieuwe herinneringen maakten. We hebben heel veel besproken, gelachen en soms een traan gelaten. Deze herinnerin-

In memoriam: Nelly Kaandorp- Brakenhoff **Overleden op 29 januari 2023 op de leeftijd van 74 jaar**

Nelly werd geboren op 16 januari 1949 en was het zesde kind in een gezin van 9. Na de lagere school heeft Nelly de ulo gevolgd en snel daarna werkte ze in de winkel aan huis in Castricum. In 1971 stopte de winkel en ging ze werken in Alkmaar bij een administratie- kantoor in de Kooimeer. Ze kreeg verkering met Nack, een lange man uit Limmen die werkte bij de FA Kaandorp. Nack werd haar grote liefde en in 1973 trouwden ze en kregen ze 3 kinderen. Dochter Barbara in 1976 en 3,5 jaar later was je zwanger van een tweeling, Sylvia en Natasja. Jullie waren in de gloria, prachtig die meiden en wat was Nelly trots op ze. Op de lagere school werd je leesmoeder samen met Antine en wat hadden jullie een lol op school. Als de meiden uit school kwamen zat je altijd klaar met een kopje thee en een koekje en vroeg je naar onze schooldag. Je was altijd geïnteresseerd. Het gezin ging 1 keer per jaar een week op vakantie in Nederland, verder gingen ze niet maar de vakanties waren altijd leuk. Jullie hielden van gezelligheid. Zo danste je vaak samen met je grote liefde Nack door het huis op de muziek van Andre Rieu of BZN. En de kermisweekenden Limmen was ook altijd feest. Er was altijd bezoek en die bleven dan eten, Kippensoep met kadetten en gehaktballetjes waren favoriet. De gastvrijheid was groot. Op jonge leeftijd kreeg je een

herseneninfarct. Nelly herstelde hier goed van maar de oorzaak was niet bekend. In 2006 kwam in beeld dat je hart niet goed functioneerde, dit was ook gelijk de bevestiging dat het hart met het herseneninfarct te maken had. Er volgde een zware openhartoperatie en een lange opname maar ook daar kwam je goed doorheen. Je kinderen trouwden allemaal en jullie kregen 3 schoonzonen erbij. Daarna kwamen de kleinkinderen, Lisa was de eerste die Nelly de titel oma maakte en daarna Silvan, Sam, Fabian en Fien sloot de rij. Wat was Nelly trots op de kleinkinderen. Voordat Fien werd geboren overleed je grote liefde Nack. Wat was Nelly kapot van verdriet en ze heeft hem altijd enorm gemist en ze kwam er niet overheen. Nelly kon niet meer op de Koningsdam blijven omdat het onderhoud van het huis te veel werd, ze verhuisde naar de Lage weide waar ze wel haar stekkie weer moest vinden. Uiteindelijk werd het echt haar thuis en voelde ze weer wat blijheid in haar leven. Ze ging naar de Yoga en de vrouwenbond, puzzelen en kaartjes maken, fietsen met vriendinnen. Lekker patat eten bij haar dochters. Barbara kwam regelmatig een weekend bij haar en ondernamen leuke dingen en aten in een restaurant of lieten lekker wat thuisbezorgen. Barbara nam haar ook jaarlijks mee een weekend weg, dat vond ze fijn omdat ze niet meer zelf

op vakantie ging. In oktober 2022 ging Nelly samen met haar dochters nog een weekend weg naar Zutphen, ze heeft enorm genoten. 12 december jongstleden kreeg Nelly de diagnose beginnende vasculaire dementie. Nelly was een persoon die de regie wilde behouden en graag in het huisje op de Lage weide wilde blijven wonen en dat vond ze dan ook het ergste van de diagnose. 8 en 16 januari vierde Nelly eindelijk weer na 2 jaar corona haar verjaardag en daar genoot ze van en iedereen zag aan haar dat ze het lichamenlijk en geestelijk moeilijk had.

In memoriam: Riek Holla- Bakker

Overleden op 10 februari 2023 op de leeftijd van 90 jaar

Lieve mama en oma Riekie, wat hebben we lang van u genoten, u werd 90 jaar. En wat had u veel zin in uw 91e verjaardagsfeestje, uw mooie kleren hingen al klaar. Maar helaas, 4 dagen voor uw verjaardag overleed u plotseling. We kunnen er nog maar moeilijk aan wennen ... U werd geboren in de Amsterdamse Sloterpolder in een tuindersgezin van 13 kinderen, waar iedereen hard meewerkte en waar het ook enorm gezellig was. In 1953 trouwde u met papa, Joop Holla, ook een tui-nder en jullie kregen 3 jongens en 3 meisjes. Een rijkdom, waar u altijd druk voor in de weer was. U genoot van het moederen en het thuis gezellig maken, net zoals u zelf vroeger gewend was. Dat betekende heerlijk kokkerellen, kleertjes naaien, breien en het huishouden doen. Met de verhuizing naar Zwanenburg kwam daar de bloemenwinkel bij. U runde die met plezier en ook organiseerde u de jaarlijkse collecte voor Geestelijk Gehandicapten en zong u in het kerkkoor. In oktober 1994 verhuisden jullie naar Limmen en ook hier ging u op het zangkoor, waar u heel veel van genoot. Uw 25-jarig jubileum bij het koor was een hoogtepunt. Ook hielp u bij de klaverjasmiddagen en bij de organisatie van de uitstapjes van de KBO. U genoot van uw mooie huisje aan de Lage Weide, iedereen was welkom en er was altijd koffie met vaak die heerlijke én beroemde appeltaart. Minstens 2000 heeft u er wel gebakken in uw leven.

Ook breien en haken deed u graag. Vroeger de mooie truien met beesten erop voor de kleinkinderen en later heel veel gehaakte knuffels voor de achterkleinkinderen en bekenden. Fijne vakanties waren er ook. Vroeger met

IN MEMORIAM

Op 27 januari is Nelly gevonden in haar appartement aan de Lage weide. Ze kon niet meer praten. In het ziekenhuis werd duidelijk dat het een zeer zware hersenbloeding was. Je dochters hebben moeten besluiten dat ze je moesten laten gaan. We hopen dat je weer gelukkig bent met pap daarboven en samen met alle mensen die daar ook zijn.

Lieve mam we zullen je nooit vergeten en we houden van je. Liefs Barbara, Sven, Silvan en Fabian, Natasja, Peter en Lisa, Sylvia, Pieter, Sam en Fien

papa naar Valkenburg en later samen naar o.a. Oostenrijk of Tenerife. Heerlijk genieten, dat kon u goed. Lieve mam, helaas was er u in uw leven ook erg veel en intens groot verdriet. Uw zoons Jan en Gerard overleden op heel jonge leeftijd, u moest al vroeg afscheid nemen van papa en nog maar enkele jaren geleden overleden uw achterkleinkindjes Justin en Isa, slechts 3 maanden oud. Onbeschrijflijk, zoveel verdriet, maar toch lukte het u steeds om - na verloop van tijd - de draad weer op te pakken. Gesterkt door uw onwankelbare geloof en gesteund door ons en uw omgeving. U heeft zoveel gebeden en talloze kaarsjes opgestoken bij Maria, voor al uw dierbaren. Ja, u kon weer genieten, vooral van uw grote gezin, waar u zo super trots op was! Maar liefst 14 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen, waarvan u alle namen nog wist en waar u mee kon knuffelen of spelletjes doen. Ook verheugde u zich op de komst van nummer 32. En hij is er nu, lieve oma Riekie: kleine Krijn, gezond en wel en hij past uw mooie gebreide witte babyjasje al. Lieve mam, u zei vaak: "ik heb heel veel verloren, maar ook nog zoveel liefs om voor door te gaan". Wat was u altijd dankbaar en tevreden en daardoor zo gelukkig. U was zo blij met al uw wondertjes, maar die creëerde u zelf met uw dankbaarheid. U was en blijft ons grote voorbeeld. Het was zo gezellig bij u, niet alleen vanwege de appeltaarten of andere lekkernijen maar ook door uw humor, uw onvoorwaardelijke liefde en de spelletjes die u graag deed. Keezen bijvoorbeeld: tot op het laatst heeft u daar nog van genoten. Zelfs op de avond voor u overleed heeft u dat nog gezellig gespeeld met

IN MEMORIAM

Jan en Fietje. En ook nog gewonnen! Tijdens de uitvaartmis op 16 februari was in de volle kerk naast het verdriet ook de liefde, trots en dankbaarheid voelbaar. Mooie muziek, met het door u zelf uitgekozen Ave Maria, prachtige rituelen door kinderen en (achter)kleinkinderen en vele warme woorden. Een extra dik kerkboekje, met tekeningen en lieve briefjes

voor u en achterin uw appeltaartrecept. En er klonk een groot applaus, voor onze geweldige moeder en oma.

Bedankt voor alles lieve mama en oma Riekie, we missen u en zullen u nooit vergeten. U bent nu weer gelukkig samen met papa, Jan, Gerard, Justin en Isa. Rust zacht lieve schat!

In memoriam: Piet Mooij

Overleden op 1 maart 2023 op de leeftijd van 68 jaar

Hoe is het met je broer? Die vraag kregen we de afgelopen 4 jaar regelmatig te horen, sinds bij Piet de ziekte ALS werd geconstateerd. Die laatste jaren werden zo beheerst door deze ziekte dat bijna vergeten wordt hoe het leven van Piet daarvoor was. Als zoon van vader Jan en moeder Truus groeide Piet rustig op aan de Achterweg. Na de lagere school en 1,5 jaar de land- en tuinbouwschool volgde Piet de opleiding tot schilder aan de LTS. Daar heeft hij ook zijn vrienden voor het leven Jan Veldt, Arie Zoon en Willem Hoogland leren kennen. Met recht vrienden voor het leven. De afgelopen jaren hebben zij Piet ieder op hun eigen manier gesteund, bijv. als begeleider naar AZ, Of door het houden van acties om geld te genereren voor de ALS stichting. Wat zijn er niet alleen door hen, maar ook door de kinderen en vele mensen mooie dingen georganiseerd om ALS onder de aandacht te brengen. Piet vond dat allemaal prachtig, niet alleen voor zichzelf hoor, hij vond het ontzettend belangrijk dat er geld werd ingezameld voor de ALS stichting. En wat zijn er mooie bedragen opgehaald! Tijdens en na de middelbare school vonden de eerste "schermutselingen" met de meisjes plaats en daarbij ontmoette Piet de liefde van zijn leven Irma de Waard uit Heiloo. 23 December 1976 trouwde het stel en ging wonen aan de Madeliefstraat in Alkmaar. Vader Jan had hen wel geadviseerd op de woninglijst in Limmen te blijven en dat bleek een heel goed advies. 1,5 jaar later kon er een huis worden gekocht aan de Wieken, waar zij

altijd met heel veel plezier gewoond hebben. Samen hebben zij 4 prachtige kinderen grootgebracht, Anita, Marieke, Ringo en Perry en werden zij opa en oma van Bo, Jimmy, Bobbie, Tessel en Nora. Ze hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor het wel en wee van de kinderen. Piet zal wat uurtjes in hun woningen hebben doorgebracht met allerhande klussen. Ontspanning werd er gevonden in de muziek, lekker spelen op zijn accordeon. Hof muzikant, 20 jaar Heeren Zeventien en niet te vergeten ook regelmatig begeleiding bij familiefeestjes. Op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, ga je ook denken aan een leven na het werken, maar helaas werden we geconfronteerd met een keiharde werkelijkheid: ALS. De eerste klachten kreeg Piet eind 2018, begin 2019, toen hij problemen kreeg bij het schilderen. We weten denk ik allemaal wel wat Piet in de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan en hoeveel Irma ook heeft moeten meebelevén, laten wij dat niet vergeten. Het was heel fijn te mogen ervaren wat voor goed team om Piet heen is gevormd, ook dat René de communicatie naar de familie op zich heeft genomen. Maar het meeste respect verdient Piet zelf. Voor de manier waarop hij met zijn ziekte is omgegaan. Het gaf ons ook handvatten om met deze verdrietige situatie om te gaan. Piet, je hebt steeds zelf de regie in eigen hand gehad, we zijn bijzonder trots op jou, we houden van je en zullen je nooit vergeten. En Pietje, nog een dikke knuffel van moeder.

In Memoriam

COLOFON

De Rond de Limmertoren is het parochieblad van de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit Limmen.

Redactie

Mike Nagtegaal, Ria Nijman en Rob Schijf.

Vormgeving

Rick Glorie en Mike Nagtegaal

Verspreiding

Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact op met de heer Koppes:

- 06 426 654 06

- koppesjooop@gmail.com

Drukwerk

Verloop drukkerij
Ohmweg 31, 2952 BD
Postbus 33, 2950 AA
Alblasserdam

Kopij

Kopij voor de 'Rond de Limmer Toren' kunt u per e-mail aanleveren vóór onderstaande data:

1/5: Startzondag	28-08-23
2/5: Allerzielen + Advent	11-10-23
3/5: Kerst	06-12-23
4/5: Veertigdagentijd + Pasen	24-01-24
5/5: Hemelvaart + Pinksteren	17-04-24

Graag versturen naar:

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

CONTACT

Administratie

administratie@corneliuskerk-limmen.nl
06-15204954

Pastor

Mike Nagtegaal (diaken)
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Bestuur

Gerardine Vahl- Res
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties

misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken

Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas

Matthé Mooij
caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester

Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed

Nico Kaandorp
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Pastoresteam

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Parochiecentrum

Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

NL46RABO0336400756

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag tussen 14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op:
06-15204954

www.corneliuskerk-limmen.nl

