

# Rond de Waterput



**Spiritualiteit en geloofsverdieping  
Samenwerkende kerken Heiloo,  
Limmen en omstreken**

**Programma voorjaar 2024**

## Voorwoord

### bij het programma 'Rond de Waterput' voorjaar-2024

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma **voorjaar-2024** staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook genieten van een gezamenlijke maaltijd of een bijzondere wandeling.

U kunt u het best van te voren aanmelden. Als een activiteit dan toch niet door gaat, kunt u gebeld/gemailed worden.

U kunt ook altijd nog even op de website kijken of er bijzonderheden zijn:

**Informatie:** [www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)

**Aanmelden:** [ronddewaterputnl@gmail.com](mailto:ronddewaterputnl@gmail.com) of 072-5330906

*Omdat we niet digitaal kunnen collecteren verzoeken we u om uw bijdrage contant mee te nemen.*

**U bent van harte welkom!**

Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis, André Burghardt, Igno Osterhaus, Henk Hudepohl en Ditje van Genderen



## 1. Expositie: Aanhoudend licht dat overwint



Het licht is in deze wereld gekomen met de geboorte van Christus (Johannes 1:9): 'Het ware licht, dat ieder mens verlicht.' Christus, die het licht voor de wereld is en het licht in deze wereld brengt. De expositie geeft hier een impressie van.

Als beeldend kunstenaar werkt **Marga Jelles-van Huizen** met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract, gebruik makend van

verschillende technieken en materialen. Marga werkt vrij en soms in opdracht, vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur. Daarnaast is zij lid van KinK (kunst in de kerk), een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

**Wie:** Marga Jelles

**Waar:** in de kerkstraat van de **Willibrorduskerk**, Westerweg 267, Heiloo

**Wanneer:** vanaf 4 januari tot 14 februari 2024

## 2. Drie Bronnen Pelgrimsroute

In en rond Heiloo wordt iedere zaterdag de Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen. Deze is ontstaan als oefenrondje voor het lopen van de Sufi Trail in Turkije. Het idee is om 40 keer dezelfde ronde van 20,4 km te lopen, zodat we aan de afstand komen van de eigenlijke Sufi Trail in Turkije.



We lopen elke zaterdag vanuit het station Heiloo (via de Willibrorduskerk) en genieten van de kracht van herhaling en uiteraard de gezelligheid van een steeds wisselend gezelschap en de band die we met mensen langs de route hebben opgebouwd. We lopen langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door het 'heilige bos' van Heiloo. *Loop een keer met ons mee!*

**Wanneer:** elke zaterdag v.a. station Heiloo om 9.55 uur (naar de 'start' bij de Willibrorduskerk). **Meer informatie vindt u op [sufitrail.nl](https://sufitrail.nl)**

### 3. Op adem komen in de 'buurkerk'

Aan het einde van de Abdijlaan staat een klein kerkje. Iedere 14 dagen is daar gelegenheid om op adem te komen tijdens een samenkomst met licht, stilte, zang, verhaal en gebed.



Veel mensen vinden het prettig om samen op adem te komen, het hoofd leeg te maken en opgefrist weer op weg te gaan. We laven ons aan de bron, doen kracht op om het pad te vervolgen. De structuur is: Samenkomen en licht ontsteken terwijl we zingen: "Ubi caritas...". We luisteren naar een verhaal, maken het stil en sluiten af met koffie of thee. Een viering, maar anders dan we misschien gewend zijn, op een plek waar mensen al eeuwen samenkomen, waar komend seizoen de deur uitnodigend openstaat!

**Wie:** Marlies Bras, Jacqueline Grossat, Bart de Vries, Nico Knol en Marius Prein

**Waar:** Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen

**Wanneer:** vanaf maandag 8 januari om de week om 19.30 uur

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (contant)

### 4. Gespreksgroepen over geloven

Het is niet meer zo vanzelfsprekend om over geloven te praten. Maar het blijft boeiend om met elkaar over de Bijbel van gedachten te wisselen, want het zijn vaak zulke prachtige verhalen! Er zijn 2 gespreksgroepen in Heiloo, één in Ypestein en één in Plan Oost.



Het thema van de avonden is: *Het leven van Jozef*.

Iedereen kan zo aanschuiven om mee te denken en te praten over wat we ontdekken. Wilt u slechts een aantal avonden volgen, dan kan dat ook.

**Aanmelden:** Roelie van Diest: [rdvdiest@gmail.com](mailto:rdvdiest@gmail.com) of 072 5323500

**Waar:** Ypestein: De Stuifbergen 2 (huiskamer 'het Alternatief')

**Wanneer:** elke 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand v.a. 9 januari; 19.30-21.00 uur

**Waar:** Plan-Oost: Groot Barlaken 58

**Wanneer:** laatste donderdag v.d. maand v.a. 25 januari; 19.30-21.00 uur

## 5. Cursus Bijbels ABC in Limmen

Deze winter geven we aandacht aan de gelijkenissen, zoals die worden verteld door Mattheüs, Markus en Lukas (de synoptische evangeliën). We zullen overeenkomsten en verschillen zien. Op het eerste gehoor bekende verhalen zullen ons soms verrassen als we letten op subtiele woordkeus en op het verband waarin ze worden verteld ....



**Wie:** ds. Dick Nicolai  
**Waar:** 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 Limmen  
**Wanneer:** woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur  
10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 6 maart  
**Aanmelden:** dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

## 6. Samen Genesis lezen

Sommige verhalen hebben we al de nodige keren gehoord. En toch, elke keer opnieuw lezen brengt steeds andere gezichtspunten aan het licht. Vooral wanneer je sámen leest en wanneer je aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek gaat.

Zo ook bij Genesis, verhalen die ons geen wegwijs willen maken in de geschiedenis, maar die iets zeggen over God en de mens, over hun verhouding tot en tegenover elkaar. Verhalen die ook iets willen laten zien van God en mens die elkaar vinden in gezamenlijk gekoesterde visioenen.



**Wie:** Henk Hudepohl  
**Waar:** Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo  
**Wanneer:** donderdag 18 januari, 8 febr., 14 maart, 11 april en 16 mei;  
20.00 - 22.00 uur  
**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (contant)

## 7. Samen Koken Samen Eten

Op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulsterkerk.

Het driegangsmenu kost, incl. koffie of thee na afloop, € 5,- (contant).

Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.

We beginnen om 18.00 uur.

Met diëten wordt rekening gehouden.



**Waar:** Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

**Wanneer:** eerste donderdag van de maand v.a. 1 februari; 18.00 uur

**Opgeven:** tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd, 20.00 uur, bij  
Gina Timmerman: 072-8795384 of [g\\_timmerman50@kpnmail.nl](mailto:g_timmerman50@kpnmail.nl)

## 8. Is God muzikaal?

Die uitdagende vraag is de titel van een boek dat musicus en theoloog Wil Kox (1935-2003) schreef, een jaar voor zijn overlijden. Het beschrijft de relatie tussen muziek en mystiek.

Het thema 'muziek en religie' heeft eeuwenlang en wereldwijd mensen bezig gehouden, en is nog steeds een actueel onderwerp vol met vragen. Het is daarom de moeite waard om het specifieke terrein van muziek en mystiek nader te verkennen.

Als muziek iets buiten jezelf is, kun je dan een vergelijk maken met God?



Met deze presentatie gaan we in op die mogelijkheid. We laten muziek horen van 'klinkende' namen zoals de Middeleeuwse Hildegard von Bingen en de moderne Olivier Messiaen. Maar er zijn meer componisten die een religieuze snaar weten te raken. Is er een weg te ontdekken die deze muziek met elkaar verbindt en ook met ons?

**Wie:** ds. Jan Bruin

**Wanneer:** dinsdag 20 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur

**Waar:** Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

**Bijdrage:** Vrijwillige bijdrage na afloop (contant)



## 9. Voor wie ik liefheb...

*Liefde, dat prachtige veelzijdige, diepzinnige L-woord, in clichés helaas ook zo platgemaakt dat je het liever bij dat raadselachtige “L” zou laten, is de rode draad in dit programma.*



Geïnspireerd door de dichtregel “voor wie ik liefheb wil ik heten” van Neeltje Maria Min bezingen we de liefde, als lust, als mededogen, als gave, als overgave, als verbindende kracht, als appèl, als alles overwinnende kwetsbare ‘L’. Het doortrekt de teksten en de muziek die ten gehore zullen worden gebracht.

Voor een uurtje poëzie, verhaal en muziek - als een kus zo kort - waarin het hele leven meertilt en meegegeven wordt door *achterom*:

- **Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang**
- **Henk Engel, zang en gitaar**
- **Henk van Meegen, piano**
- **Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon**

**Wanneer:** zondag 25 februari om 15.00 uur

**Waar:** Protestantse Kerk Limmen, Zuidkerkenlaan 25

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage (contant)

## 10. Preek van de Leek

*Ook dit voorjaar heeft Rond de Waterput weer een dorpsgenoot bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. De 'preker' trakteert ons op levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie.*

*De 'preek' wordt afgewisseld met door hem/haar zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar.*



De 'Preek van de Leek' op **10 maart** wordt verzorgd door  
**Mart Brouwer de Koning.**

Bijna 60 jaar heeft Mart gewoond en gewerkt op de boerderij Ter Coulster. In die periode heeft hij ook de belangen van de agrarische sector vertegenwoordigd bij LTO Kennemerland-Zaanstreek, deels als voorzitter. Mart is geboren in Heerhugowaard en zijn vader startte in 1954 het bedrijf in Heiloo. Als boerenzoon was er niet veel tijd om te studeren maar dat heeft Mart later met cursussen ingehaald en ook de dagelijkse praktijk bleek een goede leerschool. Als lid van het CDA en in de gemeenteraad beslist hij mee over zaken die de burger van Heiloo raken.

In deze roerige tijden voor 'zijn' sector zal Mart vertellen over de dingen die hem hebben geïnspireerd in het werk als veehouder en raadslid. Wat zijn zijn drijfveren en hoe heeft hij geprobeerd een verbindende rol naar de maatschappij te vervullen? Welke normen en waarden draagt hij uit in onze snel veranderende wereld?

**Wanneer:** zondag 10 maart om 16.00 uur  
**Waar:** Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo  
**Bijdrage:** er is een collecte (contant) bij de uitgang



## 11. Hoe God verscheen in Jorwerd

*Mijn kleinzoon van 10 vertelde me dat de Aarde, zo'n 4,5 miljard jaar oud, een bol is die om zijn eigen as en om de zon draait en met een noodvaart door het heelal suist.*

Hoe komt zo'n joch daar bij: het klopt toch voor geen meter met zijn dagelijkse ervaring? Klopt er misschien nog meer niet? Welke grote veranderingen in denken zijn er geweest en hebben we die eigenlijk wel echt verwerkt?

Ik noem er een paar: een nieuwe god in Jorwerd, een bolle Aarde, die ook nog beweegt, ben ik Adri of 30.000 miljard samenwerkende cellen, die zo'n 250.000 jaar geleden het bordje sapiens kreeg omgehangen, leef ik vooral onbewust met het idee van een bewuste vrije wil?

Waar kwamen die veranderingen vandaan, wat hielp mee, wat zat er tegen? Is het erg dat ik van een aantal wetenschappelijke ontwikkelingen maar weinig meer begrijp? Wat betekent dit allemaal voor de kerk en de politiek? Vragen te over, wellicht ook wat antwoorden.

**Wie:** Adri Steenhoek  
**Wanneer:** donderdag 11 april, 20.00 uur  
**Waar:** in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo  
**Bijdrage:** er is een collecte (contant) bij de uitgang



## 12. Een ‘verborgen kunstschat’

De imposante KoepelKathedraal in Haarlem staat in het rijtje van belangrijkste kerken ter wereld. De KoepelKathedraal hoort samen met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel tot de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De koepel is aan de binnenzijde bijna net zo hoog als de Sint-Pieter in Rome.

In de kathedraal bevinden zich vele kunstschaten. In de afgelopen 100 jaar hebben meer dan 50 kunstenaars aan de kathedraal gewerkt. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo. Hij was de patroonheilige van de stad. Zijn standbeeld staat in de kathedraal.



De KoepelKathedraal ofwel de Kathedrale basiliek Sint Bavo is de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste rooms-katholieke kerk van Nederland. De Grote of Sint Bavo kerk in het centrum van Haarlem is ouder en bekender dan de Nieuwe Bavo. Maar laatst genoemde is in feite indrukwekkender. De KoepelKathedraal wordt een verborgen (kunst)schat genoemd.

Zaterdag 20 april is de excursie naar deze kathedraal. We vertrekken 's morgens per trein uit Heiloo. Dinsdag 16 april is de informatieavond.

**Wie:** Joukje Holten en Marieke Hoetjes

**Informatieavond:** dinsdag 16 april, 20.00 uur, Willibrordushuis

**Excursie:** zaterdag 20 april reis per OV naar Haarlem en rondleiding

**Kosten:** reiskosten OV, koffie met gebak, rondleiding € 12,50

**Opgave:** willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl ; 072-5330906

### 13. Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur

*Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos.*

Vroeg of laat lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burn-out, een relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers het, 'of in ieder geval de helft waar het echt om gaat'.



Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus in Amsterdam.

Hij vertelt over zijn boek 'De beste helft', dat inmiddels al een derde druk kreeg.

De ondertitel van het boek is:

*'Kunnen we behalve alsmäär ouder ook wat wijzer worden?'*

Eerlijk, lichtvochtig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je

leven te doen hebt. Hoe je kunt oefenen aandachtig te zijn, je schaduwwerk te doen en uit te reiken met wat je te geven hebt.

Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen.



*Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo'n nood aan wijsheid.*

**Wie:** Arjan Broers  
**Waar:** Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo  
**Wanneer:** 23 mei, van 20:00 tot 22:00 uur  
**Bijdrage:** € 5,- per persoon

## 14. Op bezoek bij Sint Nicolaas

*Sint Nicolaas staat in de katholieke traditie bekend als heilige. En als zodanig is hij ook patroon, beschermheilige, onder andere van zeelieden én van de stad Amsterdam die vanouds een sterke band heeft met de scheepvaart.*



We willen 1 juni bij de goedheiligman op bezoek gaan, dat wil zeggen een bezoek brengen aan de oude Sint Nicolaaskerk, de Oude Kerk in Amsterdam, vervolgens naar de oude schuilkerk, oftewel Ons' Lieve Heer op Solder, om af te sluiten bij de Sint Nicolaaskerk, die tegenover het Centraal Station gelegen is.

Bezoek aan deze plekken zal voor ons de kapstok zijn om ons te verdiepen in de reformatie, de periode daarna en het herstel van de Rooms-Katholieke kerk in ons land. Tussendoor zullen we ook ergens de lunch gebruiken.

Voor bezichtiging van zowel de Oude Kerk als de schuilkerk wordt toegang geheven, maar bezit van een museumjaarkaart volstaat ook.

Maandag 27 mei is er een informatieavond in het Willibrordushuis.

**Wie:** Henk Hudepohl en André Burghardt

**Informatieavond:** maandag 27 mei, 20.00 uur, Willibrordushuis

**Excursie:** zaterdag 1 juni reis per OV naar Amsterdam

**Kosten:** reiskosten OV, entrees, koffie en lunch

**Opgave:** [willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl) of 072-5330906

## 15. Groene zaterdag in en rond de Witte Kerk

*Rond de Waterput organiseert zaterdag 8 juni een 'Groene-kerken-dag' In en rondom de Witte Kerk in Heiloo.*

We willen aan mensen binnen én buiten de kerken laten zien en horen

- hoe belangrijk het is om, ook vanuit de Bijbel, aan de heelheid van de schepping te werken;
- dat veel kerken - vanuit hun streven naar klimaatrechtvaardigheid - al 'groen' bezig zijn;
- wat de mogelijkheden zijn om 'groen te geloven';
- wat gebeurt er al en wat kan er nog meer?



**Marius Braamse** zal in de kerk een lezing houden over 'groene theologie' en vertellen hoe hij bij de Herenboeren kwam.

**Peter Boers** zal een interactieve-bespreking houden over 'Rechtvaardig leven = duurzaam leven', waarin hij o.a. zal uitleggen wat een 'voetafdruk' inhoudt en hoe makkelijk die is te verkleinen.

Daarnaast zal er informatie zijn van diverse groepen die actief 'groen' bezig zijn en we hopen op energieke geluiden van het 'Klimaat-alarm-Heiloo'.

**Wie:** o.a. **Marius Braamse** en **Peter Boers**  
**Wanneer:** zaterdagmiddag 8 juni, vanaf 13.00 tot 16.30 uur  
**Waar:** Rond de Waterput, in en om de Witte Kerk in Heiloo  
**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage (contant graag!)



16.

Oecumenisch  
centrum voor  
aandacht, inspiratie  
en verbinding



Dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur is het Inloophuis open in de Steiger, Luttk Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar).

Het **ISBA** (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) houdt er spreekuur op de woensdagmorgen (10.30 tot 12.30 uur) voor wie materiële hulp nodig heeft.

Het **Steunpunt Verlies en Rouw** is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 tot 16.30 uur, ook in Aanloophuis de Steiger: Luttk Oudorp 93.

[www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw](http://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw)

17.



De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor dit seizoen zijn weer gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch.

Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

Uit het **programma 2023 - 2024**:

- 'Lectio Divina' o.l.v. Eveline Masetti: elke 1<sup>e</sup> maandag van de maand in de Schakel (Kerkpad 1 in Castricum) van 13.00-14.00 uur (ec.masetti@gmail.com / 0610571560).
- Oecumenische vrouwengespreksgroep: elke 2<sup>e</sup> donderdag van de maand in de Schakel, 13.45-16.00 uur.
- Zaterdag 3 februari geeft ds. Hittjo Hummelen om 16 uur in de Dorpskerk een lezing over Simone Weil.
- 20 februari & 5 maart geeft ds. Rik Willemsen een cursus over *De raadselachtige Johannes* in het Parochiehuis.
- Op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur vertelt theoloog dr. Marco Visser over de herontdekking van de Bijbel.

Het volledige programma kunt u vinden op [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl)

*U kunt zich daar ook aanmelden!*

*Afmelden via een mail naar [info@rvkcastricum.nl](mailto:info@rvkcastricum.nl) of WhatsApp 06 8140 811*





spiritualiteit en geloofsverdieping

## Rond de Waterput voorjaar - 2024

[www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)

Datum	Nr.		Waar	Blz.	Tijd
4 jan.	1	Expositie 'Aanhoudend Licht...' - Marga Jelles	Willibrordushuis	1	
6 jan.	2	'Drie bronnen' pelgrimsroute <i>(wekelijks)</i>	v.a. station Heiloo	1	9.55 u.
8 jan.	3	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(elke 2 wkn)</i> 'Op adem komen'	Buurkerk Egm.-B.	2	19.30 u.
9 jan.	4	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Gespreksgroep Heiloo-Ypestein	Zie 4 - blz. 2	2	19.30 u.
10 jan	5	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(elke 2 wkn)</i> Bijbels ABC Syn. Evangeliën	Ons Huis Limmen	3	14.30 u.
18 jan.	6	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Samen Genesis lezen	Willibrordushuis	3	20.00 u.
25 jan.	4	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Gespreksgroep Heiloo-Oost	Zie 4 - blz. 2	2	19.30 u.
1 febr.	7	Samen koken samen eten	Ter Coulsterkerk	4	18.00 u.
20 febr.	8	'Is God muzikaal' muziek-lezing - Jan Bruin	Ter Coulsterkerk	4	20.00 u.
25 febr.	9	'Voor wie ik liefheb ...' - muziekgroep Achterom	PKN Limmen	5	15.00 u.
10 mrt.	10	Preek van de Leek: Mart Brouwer de Koning	Witte Kerk	6	16.00 u.
11 apr.	11	Lezing Hoe God verscheen in Jorwerd - A. Steenhoek	Ter Coulsterkerk	7	20.00 u.
16 apr.	12	Info excursie 'Verborgen kunstschat' - Haarlem	Willibrordushuis	8	20.00 u.
20 apr.	12	Excursie 'Verborgen kunstschat' - Sint Bavo-Haarlem	v.a. station Heiloo	8	...
23 mei	13	Lezing Kenniseconomie -> wijsheid - Arjan Broers	Willibrordushuis	9	20.00 u.
27 mei	14	Info excursie 'Op bezoek bij St. Nicolaas'- Amsterdam	Willibrordushuis	10	20.00 u.
1 juni	14	Excursie 'Op bezoek bij St. Nicolaas'- Amsterdam	v.a. station Heiloo	10	...
8 juni	15	Groene kerken zaterdag	Witte Kerk	11	
-	16	Oecumenisch centrum de Zwaan	Alkmaar	12	
-	17	Raad van Kerken Castricum – seizoen 2023-2024	Castricum	12	.

Aanmelden kan via [ronddewaterputnl@gmail.com](mailto:ronddewaterputnl@gmail.com)  
of 072 - 5330906



spiritualiteit en geloofsverdieping