

RONDE DE LIMMER TOREN



November 2024
45e jaargang nr. 2

Allerzielen



Advent



VAN DE REDACTIE

Hier ligt nr. 2 van ons parochieblad dat verschijnt vóór Allerzielen. Veel aandacht hiervoor en op 2 november een mooie viering om onze overledenen te gedenken.

Ook aandacht voor de Adventstijd, als voorbereiding op het feest van Kerstmis.

Het jaarthema 'Vrede Vraagt Verbinding' krijgt vorm in de themaviering en ook de werkgroep Caritas gebruikt het thema en vraagt onze aandacht voor de collecte tijdens het diaconale weekend

Pastor Eugène Brussee deelt met ons hoe hij de eerste week in onze parochie heeft beleefd.

De werkgroep MOV-HALE blikt terug op de excursie naar het Verzetsmuseum en een tweede excursie in het kader van het jaarthema is al gepland.

Op de kinderpagina staan veel activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook kun je je aanmelden voor de informatieavonden eerste communie en het vormselproject.

Veel om naar uit te zien en om over te lezen in uw eigen parochieblad.
De redactie wenst u veel leesplezier.

Voor actueel nieuws en de agenda verwijzen wij naar de website:
corneliuskerk.nl



ROND DE LIMMER TOREN

Allerzielen

Advent

November 2024
40e Jaargang nr. 2



6



7

IN DIT NUMMER

- 4 Nieuws van de Parochieraad
- 5 Pastoraal Woord
- 10 Kinderpagina
- 13 Activiteiten Agenda

Vieringen

- 12 Liturgisch Rooster

Dienstbaarheid

- 19 Adventsactie

Verdieping

- 8 Terugblik op de excursie naar het Verzetsmuseum
- 9 Excursie Hollandse Schouwburg en weeshuis

Gemeenschap

- 6 Pastores
- 16 Regio Kerknieuws
- 20 Intenties
- 22 In Memoriam



Cornelius Parochie
Limmen

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Als ik dit stukje schrijf, is de dag ervoor Eugène Brussee gestart als nieuwe pastor voor onze Corneliusparochie en de parochie Bron van Levend Water. Direct een drukke dag voor Eugène: naast kennismaken met de diverse werkgroepen waaronder de tuinploeg en het liturgisch beraad, het settelen in zijn kantoor en 's avonds onze maandelijkse parochieraadvergadering. Zondag 13 oktober wordt hij in een feestelijke viering officieel gepresenteerd door vicaris-generaal Bart Putter. Vanaf deze plaats een heel hartelijk en warm welkom in onze parochie.

Allerzielen

Zaterdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats. Juist op deze dag beseffen we nog meer dan anders dat het leven eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van onze dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht. Na de viering is er gelegenheid om naar het met kaarsen en vuurkorven verlichte kerkhof te gaan om uw eigen dierbaren te bezoeken. Zij die een dierbare in het afgelopen jaar hebben verloren krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Feest van Sint Caecilia

22 november is de dag van Sint Caecilia. Zij is de patrones van de muzikanten, zangers, dirigenten en componisten. Door omstandigheden is het feest afgelopen jaar niet doorgegaan. Dit betekent dat we tijdens het komende feest op 24 november ook de jubilarissen van 2023 in het zonnetje zetten: Wim van Diepen, 50 jaar koorlid, Irma Noordermeer 40 jaar en Jos Rijs 25 jaar, en de jubilaris van dit jaar Tiny Baltus-Veldt 60 jaar koorlid.

Daarnaast vieren we ook dat Peter Rijs inmiddels maar liefst 61 jaar actief is als kerkmusicus, eerst als organist, later ook als dirigent van alle koren die onze kerk rijk is.

Het belooft een feestelijke en vooral muzikale viering te worden, die ik van harte bij u aanbeveel.

Kerk- en jeugdveiling

Vrijdag 1 november wordt u van harte uitgenodigd om naar Heeren van Limmen te komen, waar vanaf 19.30 uur de veilingmeesters voor u klaar staan om de ingebrachte kavels te veilen. We rekenen op een grote opkomst en mooie biedingen, waarmee we ook de jeugd van Limmen weer kunnen verblijden. De catalogus wordt binnenkort huis-aan-huis bij u bezorgd.

Kerkbalans

Ik wil u alvast attent maken op de komende Kerkbalans. Dit jaar met het thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Deze vindt plaats in de periode van 11 tot 25 januari 2025. Mocht u zich geroepen voelen om tijdens uw dagelijkse wandeling een aantal enveloppen te bezorgen, meldt u zich dan aan bij bestuur@corneliuskerk-limmen.nl Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Rest mij u alle goeds toe te wensen in deze roerige tijden, waarin oorlog en geweld zowel in Oekraïne als tussen Israël en Hamas ons nog steeds bezighouden.

Namens de parochieraad en pastor Eugène Brussee een hartelijke groet,
Gerardine Vahl-Res





PASTORAAL WOORD

Het leven verloopt volgens een bepaald ritme. Wij mogen geloven dat de mens uiteindelijk zal worden opgenomen in de allesomvattende liefde van God.

'Wanneer een van onze familieleden of vrienden sterft, zeggen we: 'Hij is niet meer.' We denken dat we hem of haar verloren hebben. Maar zo is het niet. Als we zo redeneren, waar blijft dan ons geloof in de gemeenschap van de heiligen? Wanneer iemand in God wordt opgenomen, is hij voor ons niet verloren. Alles gaat voorbij, zelfs geloof en hoop. Maar niet de liefde. In deze liefde mogen we geloven. Aan hen kunnen wij die nog onderweg zijn, om hulp vragen voor onszelf, en voor hen kunnen we bidden. We hebben hen niet verloren. Ze zijn aan de overkant, alsof ze van huis zijn weggegaan en naar een andere plaats zijn getrokken. Ze leven nu in het huis van de Vader. Door God, in wie ze geborgen zijn, kunnen we elkaar blijven liefhebben.

De liefde laat zich niet uitdoven door de dood en zal ten slotte zijn vernietigende kracht trotseren. De liefde is te hoog van waarde om domweg te eindigen bij de dood.

Jezus wil ons ervan overtuigen dat we ook in de ogen van God uniek en onvervangbaar zijn. God heeft ons bestaan gewild. Liefde, die eeuwigheids-waarde heeft.

Vanuit dit geloof mogen wij onze dierbaren gedenken. De verbondenheid die we met hen blijven voelen, de kostbare herinneringen die we koesteren en de liefde waarmee we hen blijven omringen, dat alles – zo vertrouwen we – moge sterk genoeg zijn voor ons geloof dat ze voortleven, onvervangbaar en uniek en dat Gods liefde hen nooit zal los laten.

Igno Osterhaus, pastor

Alles gaat voorbij, zelfs geloof en hoop. Maar niet de liefde. De liefde die onze medemens ons toedroeg, de liefde die echt was omdat ze in God was geworteld, die blijft.

Het moet een heel bijzondere ervaring zijn geweest voor zoveel mensen, destijds in Palestina, om Jezus van Nazareth te mogen ontmoeten. Vooral voor de eenvoudige en vaak zoekende mensen, die zo veel van het leven verwachtten, was het goed en fijn om iemand te ontmoeten, bij wie je je al vanaf het eerste ogenblik gekend en gezien weet. Iemand die je vastpakt en opricht als je ziek bent of als je in de put zit, iemand die je liefdevol aankijkt en je nood verstaat, kortom iemand die er helemaal met zijn hart is voor jou. Jezus was de verpersoonlijking van het mooiste dat er tussen mensen mogelijk is, namelijk liefde en vriendschap. Jezus, Zoon van God, vanuit de hemel neergedaald. Wat bracht Jezus er toe zoveel mensen in zijn hart te sluiten? Met zijn eigen woorden beschouwde Hij de ander als een godsgeschenk, 'door mijn Vader gegeven'. 'En hen', zei Jezus, 'zij die Hij Mij gegeven heeft, zal Ik dan ook nooit verloren laten gaan, maar hen doen opstaan op de laatste dag.'

God heeft een prachtig plan met de mensheid, die Hij heeft gemaakt. Een plan dat helemaal ingegeven is door Gods liefde jegens de mensheid.



PASTORES

Een goed begin

Mijn eerste week in het pastoraat, als pastor-diaken voor de Corneliusparochie en de parochie 'Bron van Levend Water' begon met een bloemetje en daarna heel veel gesprekken. Wat een warme gemeenschap(pen) heb ik mogen ervaren. De hartelijkheid doet me goed.

Het was een week van kennismaking. Met de tuinploeg, de parochieraad, de geloofsgemeenschap van Egmond Binnen, de vrijwilligers in het Willibrordushuis in Heiloo, de kinderen van het koor CoKo junior en hun dirigent en pianist, de redactie van de Limmertoren, de vrijwilligers van de avondwake, de mensen van het gebouwbeheer en verschillende andere vrijwilligers die ik tegenkwam in of rond de kerk. Ik heb met pastor Mike gesproken en pastor Igno en ben verder ingewerkt door Johan Olling.



Indrukwekkend hoe Johan de parochie van Limmen georganiseerd heeft. We zullen nog regelmatig contact hebben want er valt nog heel wat uit te leggen en over te dragen. Maar het is duidelijk dat alles op rolletjes loopt. 'Je komt in een geoliede machine terecht' zei iemand me. Het is goed die 'machine' goed te leren kennen en mijn eigen rol daarin te gaan nemen. Met zulke fijne en lieve mensen zal dat vast gaan lukken.

Pastor-diaken Eugène Brussee

Messias? Moeder worden van de Zoon van God? Wat betekent deze boodschap voor een eenvoudige jonge Joodse vrouw? Moeder worden, terwijl zij geen omgang heeft gehad met een man? Hoe kan dit? 'Hoe kan dat nou?', zo heeft zij wellicht gedacht, 'Ik, een heel eenvoudig meisje, uit Nazareth, een klein, onbetekenend gehucht, ergens in Galilea, een provincie, helemaal in het noorden van het land, die ook al niets voorstelt, hoe kan God daar nu in willen wonen?'

Deze vraag moet Maria hebben overvallen. Met de hulp van de heilige Geest wordt Gods bedoeling in haar duidelijk. Zij begrijpt dat het gaat om het moederschap van Jezus en zij geeft meteen haar 'ja' aan God. Deze keuze voor God is heel belangrijk. Hierdoor kan Jezus uit Maria geboren worden en zo kan uiteindelijk de verlossing van de mensheid tot stand worden gebracht.

Gods plan met de mensen blijft doorgaan... Het leven gaat verder...

Wij mogen ons bezinnen op onze verwachting naar Kerstmis toe, het feest van het leven. Wij mogen de geboorte gaan vieren van Gods Zoon die naar de wereld is gekomen.

Igno Osterhaus, pastor



Advent

Gods liefde voor de mensheid gaat heel ver, zelfs zo ver, dat Hij zijn Zoon Jezus naar de wereld zond om alle mensen weer dichterbij Hem te brengen.

Dit is de verwachting, die wij tijdens de adventstijd mogen beleven...

Het evangelie volgens Lucas laat ons zien dat de aartsengel Gabriël met Maria spreekt.

Gabriël brengt aan Maria een boodschap van God. Hij spreekt met haar over het plan dat God met haar heeft. Moeder worden van de

DE PASTORALE HOUDING VAN CORNELIUS

Uit de overweging van Pastor Jan Veldt op Zondag 15 september 2024

Elke jaar staat de Corneliusparochie in Limmen stil bij Cornelius, patroon en beschermheilige van de parochie.

16 september is de dag dat hij vermeld staat in de kerkelijke kalender als paus en martelaar. Hij was voor onze voorouders vooral belangrijk als beschermheilige van het vee: bij uitbraak van epidemieën werd hij aangeroepen en werd zijn beeltenis in processies rondgedragen. Maar tegenwoordig heeft de veearts wel andere middelen tegen mond- en klauwzeer of blauwtong.

Er is een pauselijke katholieke visie van hem bekend, waarom hij in mijn achting hoog is gestegen. Hij nam het op voor de zogenoemde 'lapsi'. Daar worden niet de bij ons bekende lapzwansen mee bedoeld, waarbij we denken aan een oen, een minkukel of een vent van niks.



Met 'lapsi' worden bedoeld de christenen die in de vervolgingen voor de keuze werden gesteld om zich te onderwerpen aan de keizercultus of om dat te weigeren. Bij weigering volgde een wrede dood, de marteldood. Die zich onderwerpen aan het wierook branden voor de keizer en daarmee Christus verloochenden werden 'lapsi' genoemd, afvalligen.

Voor wie streng waren in de leer betekende dat: sluit ze uit, negeer ze. Ze horen er niet meer bij. Maar Cornelius, die wist dat de meesten van hen wel met hun handen wierook voor de keizer hadden gebrand, maar niet met hun hart, niet uit overtuiging, had begrip voor ze en nam het voor hen op. Zijn houding leverde wel een tegenpaus op, een precieze, maar die is officieel nooit erkend. Leve de pastoraal bewogen paus Cornelius, die het voor de lapzwansen van onze dagen, de 'losers', vluchtelingen, verslaafden ook opgenomen zou hebben. Hij zou ze nooit lapzwansen hebben genoemd.

Als deze pastorale houding van Cornelius, deze katholieke visie - en katholiek komt van het Griekse 'katholikos' dat is gericht op het geheel, gericht op allen - als deze visie bij ons binnenkomt, ons raakt, dan is er misschien even dat dankbare gevoel te horen bij die ene grote geloofsgemeenschap, kunnen we weer een keer blij zijn dat we katholiek zijn. In die stemming kunnen we van harte het komend jaar het refrein meezingen van dat blijde, luchtige jaarthemalied 'Vrede Vraagt Verbinding'.



VERDIEPING



Terugblik op de excursie naar het Verzetsmuseum

Na de regioviering van 8 september in de Willibrorduskerk, waar het nieuwe jaarthema met vier kleurrijke vliegers werd gepresenteerd, verliet een select gezelschap de koffieruimte om naar Amsterdam te gaan. In het kader van het jaarthema 'Vrede Vraagt Verbinding' was er door de regio-werkgroep MOV (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) een excursie georganiseerd naar Amsterdam en het verzetsmuseum. Het museum ligt tegenover Artis.

De sfeer zat er meteen goed in. Mooi ook om te zien dat zo'n excursie bijdraagt aan verbinding tussen kerkgangers van verschillende locaties binnen onze regio. In Amsterdam doken we meteen de metro in om bij de halte 'Stopera' weer boven te komen. Daar begonnen we onze excursie bij het Nationaal Holocaust Namenmonument. Een met bakstenen opgebouwd monument met daarop de namen van 102.000 mensen die nooit een graf hebben gekregen. De muren zijn geplaatst in de vorm van vier Hebreeuwse letters die staan voor 'In memoriam'.

Daarna liepen we langs de synagogen naar het beeld van de Dokwerker ter nagedachtenis aan de Februaristaking van 1941. Toen we weer een klein stukje verder liepen, stonden we stil bij het Auschwitz monument van Jan Wolkers. Het monument is opgebouwd uit gebroken spiegels en het kent het opschrift 'Nooit meer Auschwitz'. In de spiegels reflecteert de lucht. Volgens Wolkers symboliseren de gebroken spiegels dat de hemel na Auschwitz nooit meer ongeschonden is.

Na al deze indrukken hielden we een koffiestop in een bruin cafeetje en konden we even bijpraten over de monumenten waar we stil hadden gestaan. Weer bijgekomen liepen we langs de Hollandse Schouwburg en het tegenovergelegen Weeshuis richting Verzetsmuseum. Het museum laat d.m.v. beelden en met hulp van oortjes de geschiedenis van de tweede wereldoorlog zien. De kracht van het museum is, dat je aan het denken wordt gezet door de vraag wat 'jij' gedaan zou hebben als je in zo'n situatie terecht zou zijn gekomen.

De geschiedenis van mensen in oorlogstijd kwam voorbij, waarbij vooral al die verschillende vormen van verzet ons diep raakten. Het jaarthema 'Vrede Vraagt Verbinding' werd in dit museum heel concreet en kwam heel dichtbij. We zijn verbonden met elkaar! Vluchtelingen help je onderduiken, opgepakte mannen en vrouwen help je ontsnappen, in het geheim druk je pamfletten en op een fiets zonder banden zorg je dat die pamfletten op de juiste adressen komen voor verspreiding. Spoorlijnen en archieven met persoonsgegevens worden opgeblazen. Soms hele kleine vormen van verzet. "Er had natuurlijk veel meer verzet moeten zijn", hoor je zeggen. Maar wil je vrede in het groot, maar ook in het klein, (de vrede in en met jezelf en ook de vrede met je Schepper die van ieder mens houdt) dan vraagt dat verbinding. Een verbinding waar we elk moment van ons leven aan mogen werken.

Na de rust in het museum gingen we met de tram door het drukke en chaotische Amsterdam om daarna met de trein terug te reizen naar Heiloo. Voordat iedereen daarna huiswaarts ging, keken we elkaar nog even goed in de ogen. Onderling was er namelijk ook 'verbinding' ontstaan. Een verbinding die elke keer weer naar boven zal komen als we elkaar ontmoeten en gevoelens met elkaar delen over wat we op 8 september samen beleefd en gevoeld hebben.

Johan Olling namens de Werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)



Excusie in het kader van het Jaarthema 'Vrede vraagt verbinding'

Op woensdag 27 november wordt er een tweede excursie georganiseerd. Ook nu gaan we naar Amsterdam. We beginnen in de ochtend met een bezoek aan de Hollandse Schouwburg en het Weeshuis. Twee musea die kortgeleden opnieuw zijn ingericht en opgeknapt. De Hollandse Schouwburg kennen we van de serie 'de Joodse raad' en de film over Walter Süskind. In de Tweede Wereldoorlog werd de schouwburg - gelegen in het hart van de oude Amsterdamse Jodenbuurt - namelijk door de Duitsers gebruikt als verzamel- en deportatieplaats naar Westerbork en de vernietigingskampen. We bezoeken de vaste expositie over de Jodenvervolgung.

Daarna gaan we naar het tegenovergelegen voormalige Weeshuis. Via dit Weeshuis verliep de kindersmokkel vanuit de Hollandsche Schouwburg. Er werden geheime operaties gehouden van enkele Nederlandse verzetsgroepen om Joodse kinderen te laten onderduiken die in de Hollandsche Schouwburg bijeengebracht waren voor deportatie naar de concentratiekampen. De kinderen werden per tram en trein naar Limburg, Drenthe en Friesland gebracht waar het verzet onderduikadressen regelde. Er is in het voormalige Weeshuis sinds dit jaar een nieuwe expositie geopend.

Nadat we onze lunchpakketten genuttigd hebben, gaan we naar het Groot Museum bij Artis. Ging het in de ochtend vooral om 'Vrede', in de middag gaat het vooral om 'Verbinding'.

Waar kom je vandaan? Hoe ben je verbonden? Waar zijn we afhankelijk van? Met deze inzichten over jezelf en je relatie tot ander leven komt de vraag 'waar gaan we naartoe?'

Het begint bij jezelf. In het Groot Museum ga je op een persoonlijke expeditie, met je lichaam als startpunt. Je kijkt in een spiegel waarin je steeds meer ontdekt. Overeenkomsten met planten, andere dieren en zelfs microben. Je gaat dwarsverbanden zien. Wat jouw darmen doen, bijvoorbeeld, doen de wortels van een boom ook. Toen jij als baby over de grond kroop, bewoog je hetzelfde als een krokodil. Door overeenkomsten als deze ga je anders naar jezelf kijken en naar de wereld om je heen. Je blijkt verbonden te zijn met alles wat leeft, tot in je kleinste vezels en véél afhankelijker dan je dacht. De exposities, installaties, tentoonstellingen, kunstwerken, films en verhalen in het interactieve museum houden je een spiegel voor, confronteren je met vragen en geven je andere perspectieven. Je ontdekt antwoorden, maar stelt ook nieuwe vragen. Blijf je verwonderen over de schoonheid van de aarde.

Ga je mee? Je kunt je vóór maandag 25 november opgeven voor deze excursie. We vertrekken rond 9.30 uur met de trein. Neem zelf een lunchpakket mee. We willen voor de spits weer thuis zijn. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl. Graag vermelden of je een museumjaarkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte.

Johan Olling





Kerk op schoot

Kerk op schoot voor de allerkleinsten in onze gemeenschap vindt plaats op zaterdag 19 oktober en zaterdag 23 november van 10.30 uur tot 11.15 uur. Het is speciaal gericht op kinderen tussen 1,5 en 5 jaar, maar natuurlijk zijn ook jongere en oudere broertjes en/of zusjes van harte welkom!

Op zaterdag 19 oktober hebben we het over het verhaal van Jona (in de walvis) en de welbekende schoenendoosactie. We gaan een mooie schoenendoos versieren. Daarom vragen we je om een schoenendoos van huis mee te nemen. Als dit niet lukt, dan hebben wij ook nog dozen staan om mee te knutselen.

Coko Junior

Ben jij, of is je kind/kleinkind tussen de 7 en 12 jaar en vind hij/zij het leuk om te zingen en te dansen? Geef je kind dan nu op om deel te nemen aan CoKo Junior, het kinderkoor van de Corneliuskerk.

We repeteren tijdens schoolweken op donderdagen na schooltijd van 14.45 tot 15.30 uur (inloop v.a. 14.30 uur). Deelname is gratis. Wil je een keer kennismaken? Stuur dan een mailtje naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl

Naast zingen en dansen doen we ook veel aan de muzikale ontwikkeling van de kinderen. Zo maken we gebruik van instrumenten. Hiermee spelen we spellen, ook gebruiken we regelmatig onze audio- en tv-installatie voor de meest recente hits.

We zingen in ongeveer 10 gezinsvieringen per schooljaar, op de zaterdagavond of zondagochtend. Onze volgende gezinsviering staat gepland

Zaterdag 23 november staat in het teken van Sinterklaas. Onze goedheiligman en zijn vrienden komen langs om de gevulde schoenendozen op te halen. Dus neem deze zeker mee! We zullen lekker samen zingen en dansen en wie weet hebben Sint en zijn Pieten nog wel wat leuks meegenomen voor alle kinderen!

Bij alle kerk op schoot bijeenkomsten staat er uiteraard voor de volwassenen koffie en thee klaar, voor de kinderen drinken en iets lekkers. We hebben er veel zin in om jullie te verwelkomen!



op zaterdag 23 november om 19.00 uur. We vieren dan Sinterklaas. Uiteraard komen de Sint en zijn pieten zelf ook. Net als vorig jaar nemen ze alle mooie gevulde schoenendozen mee, dus vergeet hem niet mee te brengen naar de kerk!

We kijken er naar uit jullie allemaal weer te zien.



Gezinsviering schoenendoos-actie zaterdag 23 november

Ook dit jaar doen we in de Corneliusparochie weer mee met de Actie Schoenendoos. Er worden weer duizenden kinderen over de hele wereld verrast met een versierde en gevulde schoenendoos, en daar willen we als parochie graag een bijdrage aan leveren.

Tijdens de schoolparochievieringen op vrijdag 4 oktober werden de eerste gevulde schoenendozen al ingezameld door basisschool 'De Kerkuil'. Klassikaal zijn de dozen gevuld. Op zaterdag 12 oktober, tijdens de eerste gezinsviering, werd ook het startsein gegeven voor jong en oud in de Corneliusparochie en Limmen om thuis schoenendozen te vullen.

De Actie Schoenendoos is een concrete actie in het licht van het jaarthema 'Vrede Vraagt Verbinding'. Verbinding wordt er letterlijk gemaakt als je weet in welke werelddelen en landen de schoenendozen terecht komen. Verbinding over grenzen heen. Kinderen die van hun eigen speelgoed en spullen 'geven' aan leeftijdsgenoten die mogen 'ontvangen'. En dat zijn kinderen op de vlucht of kinderen die leven in moeilijke omstandigheden en in grote armoede. We gaan de komende maanden weer een tijd tegemoet van geschenken; denk maar aan St. Maarten, Sinterklaas en Kerst. Daarom vragen wij om ook de kinderen in Afrika, Azië en Oost Europa niet te vergeten; kinderen voor kinderen, maar ook ouders en grootouders, samen met de kinderen en kleinkinderen, dát is belangrijk. Geven is ook iets dat je moet leren.

Tijdens de gezinsviering op zaterdag 23 november 19.00 uur, in aanwezigheid van Sinterklaas die alles weet van geven, zullen alle schoenendozen verzameld worden.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op 23 november dan kun je de versierde en gevulde schoendoos ook in de dag-kapel zetten. Je vindt bij de entree van de kerk ook folders met de spelregels als het gaat om de kosten en wat er wel of niet in de versierde schoenendozen gedaan kan worden. Laten we er ook dit jaar weer samen een succes van maken.

KINDERPAGINA

Vormselproject 2025

Zit je zoon of dochter in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs en willen jij en je kind meedoen aan het Vormselproject en het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 13 juni 2025 om 19.30 uur? Stuur dan een e-mail naar **Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl** Wij sturen dan begin januari 2025 een e-mail met een herinnering en uitnodiging voor de informatieavond. Na deze informatieavond kun je je aanmelden.



Eerste communie 2025

Geef je nu alvast op voor de informatieavond!

Zit je kind in groep 4 of hoger en wil je graag dat je kind meedoet met de voorbereiding voor de Eerste Communie en het Eerste Communiefeest op zondag 18 mei 2025? Stuur dan alvast een e-mail en geef je op voor de informatieavond.

Wij sturen dan in 2025 een herinnering en een uitnodiging voor de inhoudelijke informatieavond in februari/maart 2025. Na de informatieavond kun je je kind aanmelden voor de Eerste Communie.

Je kunt je opgeven voor de informatieavond door te mailen naar:

communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Schoolparochie kerstmusical

Na de herfstvakantie beginnen de repetities voor de kerstmusical weer op basisschool de Kerkuil. Repetities zijn op school op woensdagmiddag ná schooltijd. Deelname is vanaf groep 5 en loopt via de school, vraag er gerust even naar bij meester Mark.



LITURGISCH ROOSTER

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Koor
Zat. 2 nov.	19.00	Allerzielenviering	Pastor Eugène Brussee + Avondwakegroep	Corneliuskoor
Zon. 3 nov.	10.00	Eucharistieviering	Pastor Igno Osterhaus	Cantoren
Zat. 9 nov.	19.00	Meditatieve viering	Johan Olling	Samenzang
Zon. 10 nov.	10.00	Woord en Communieviering	Pastor Kiki Kint	Herenzang- groep
Zat. 16 nov.	19.00	Meditatieve themaviering	Johan Olling en Pastor Kiki Kint	Liturgisch koor
Zon. 17 nov.	10.00	Woord en Communieviering	Pastor Eugène Brussee	Vocaal kwartet
Zat. 23 nov.	19.00	Gezinsviering	Pastor Eugène Brussee	Kinderkoor CoKo junior
Zon. 24 nov.	10.00	Eucharistieviering	Pastor Jan Veldt	Corneliuskoor St. Caecilia
Zat. 30 nov.		Geen viering		
Zon. 1 dec.	10.00	Regioviering Egmond a/d Hoef (Limmen geen viering)	Pastor Igno Osterhaus + Pastor Eugène Brussee	
Zat. 7 dec.	19.00	Meditatieve viering	Pastor Kiki Kint	Samenzang
Zon. 8 dec.	10.00	Woord en Communieviering	Pastor Kiki Kint	Kleinkoor
Zat. 14 dec.	19.00	Meditatieve viering	Johan Olling	Samenzang
Zon. 15 dec.	10.00	Woord en Communieviering	Pastor Eugène Brussee	Liturgisch koor
Zat. 21 dec.	19.00	Meditatieve boeteviering	Pastor Kiki Kint	Samenzang
Zon. 22 dec.	10.00	Eucharistieviering	Pastor Rob Hoogeboom	Caecilia koor

De vieringen in de Corneliuskerk kunnen worden gevolgd via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Je kunt ook vieringen terugkijken.

Vieringen van de Regio Kerken kun je vinden op: rk-bronvanlevendwater.nl/vieringen/

Marthagroep

Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Vrij. 25 okt. groep 2
Don. 7 nov. groep 3
Din. 19 nov. groep 1
Vrij. 6 dec. groep 2
Don. 19 dec. groep 3



Rooster gastvrouwen

2 nov. Gitta van Diepen en Gerie Koot
3 nov. Rina Luttkhuizen en Ria Admiraal
10 nov. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
16 nov. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
17 nov. Gre Snel en Ria Valkering
24 nov. Tineke Schijf en Margo Natte
8 dec. Yvonne Valkering en Ans Winder
15 dec. Gitta van Diepen en Gerie Koot
22 dec. Rina Luttkhuizen en Ria Admiraal



Meditatieve vieringen

Ook in de maanden november en december zijn er meditatieve vieringen. Op 9 november is er een meditatieve viering met samenzang onder begeleiding van Peter Rijs, en de week erna, op zaterdag 16 november is er een meditatieve themaviering waar het liturgisch koor bij betrokken is. Het thema is: 'Vrede Vraagt Verbinding'. Voor de maand december zijn er meditatieve vieringen op de zaterdagen 7, 14 en 21 december.

De data staan ook in de agenda op www.corneliuskerk.nl.

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het prettig om zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn om rust te vinden, mee te zingen met de meerstemmige Taizé-acclamaties en een waxinelichtje aan te steken bij de opstandingsicoon

Meditatieve boeteviering op 21 December

Extra aandacht vragen we voor de viering op zaterdagavond 21 december, want dan is er ter voorbereiding op Kerst een meditatieve boeteviering. Het woord 'boeten' komt uit de wereld van de visserij. Na het vissen worden de netten geboet. Met andere woorden ze worden weer hersteld, geheeld.

Een mooi beeld als het gaat om de voorbereiding op het geboortefeest. Jezelf 'helen' om goed voorbereid het Kerstmysterie van God die wil wonen in jou en deze wereld toe te laten en te zorgen dat er geen obstakels in jou zijn die dat blokkeren. Het is goed rond de Adventskrans, de Schrift, en het Doopwater daarbij stil te staan. Stil te worden en samen te komen en ons te verzoenen met onszelf, de ander en met God.

Meditatieve themaviering 'Vrede vraagt verbinding'

Op zaterdag 16 november om 19.00 uur verzorgt de werkgroep liturgisch koor een themaviering rond de vlieger en het jaarthema.

Sinds 15 september hangt er op elk van de vier locaties van de twee parochies een grote gekleurde vlieger met de tekst 'Vrede Vraagt Verbinding'. Wie denkt dat een vlieger alleen kinderspeelgoed is, heeft het mis. De vlieger staat symbool voor veel meer dan dat: voorspoed, gezondheid, vrijheid en geluk bijvoorbeeld.

De eerste officiële vlieger wordt rond 400 voor Christus opgelaten in China, en een rijke vliegertraditie volgt. Bij festivals en nieuwjaarsvieringen dansen in heel Azië talloze kleurrijke creaties in de lucht. Maar ze worden ook opgelaten om overleden dierbaren te eren, geboortes te vieren of kwade geesten te verjagen.

Geluk, gezondheid, vrijheid, voorspoed of een lijntje met het hiernamaals: wat de vlieger dan ook voor eenieder mag symboliseren, vliegeren is altijd leuk. Het geeft je het gevoel dat je de wereld en je eigen rol daarin vanuit een ander perspectief kunt bekijken.

Dat andere perspectief – geïnspireerd door een vlieger - kan ons helpen om tot verbinding te komen met onszelf, de ander en de Eeuwige. Rond de geelgekleurde vlieger wil het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs daar tijdens de themaviering inhoud aan geven met teksten, bezinning en zang. Daar nodigen we u allen graag voor uit. Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en nog even npraten met koffie of thee.

ACTIVITEITEN AGENDA



Allerzielenviering op 2 November

U wordt allen van harte uitgenodigd. De Allerzielenviering m.m.v. een zanggroep van het koor krijgt inhoud met troostende liederen. In de viering met momenten van rust, inkeer en bezinning willen we hen gedenken die ons in leven en sterven zijn voorgegaan.

Voor degenen onder ons die kort of al langer geleden afscheid moesten nemen van een dierbare is deze viering een bijzondere gelegenheid om de gestorvenen in het midden van de gemeenschap te gedenken. In het bijzonder worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar uitgesproken.

Kruisje en roos

Het kruisje met de naam van de overledene dat tijdens de uitvaartdienst in de Mariakapel van onze kerk is opgehangen, krijgt een bijzondere plaats in de Allerzielenviering. De familie ontvangt een persoonlijke uitnodiging en na de viering kan het kruisje mee naar huis worden genomen. Leden van de avondwakegroep zullen daarbij aanwezig zijn. De kruisjes van onze dierbaren die in de periode tussen 1 augustus en 2 november zijn overleden mogen nog een jaar in de Mariakapel blijven hangen. Ook krijgt de familie na de viering een roos mee. Deze mag op het kerkhof worden gelegd of mee naar huis worden genomen.

Koffie en thee

Na de Allerzielenviering loopt de pastor met de acolieten naar het kerkhof om de toortsen bij het monument van het doodgeboren kind en het strooiveld te plaatsen.

Ter afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en kunt u de leden van de avondwakegroep of de pastor nog spreken.

Dinsdagochtendvieringen in 'De Cameren'

Elke dinsdagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal van woonzorgcentrum 'De Cameren' met aansluitend koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

We gebruiken tijdens deze vieringen de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Afwisselend zijn de voorgangers tijdens deze vieringen pastor Anne Miedema, pastor Igno Osterhaus, de heer Matthé Admiraal en de heer Kees Kroone.

Agape viering

Wil je kennismaken met andere vormen van liturgie dan nodigen we je van harte uit om op vrijdagavond 29 november om 18.00 uur de Agapè-viering mee te vieren. Het woord 'Agapè' is een Grieks woord en betekent liefde. Het verwijst naar het liefdesmaal of vriendenmaaltijd van de eerste christenen, zoals beschreven in het boek Handelingen der Apostelen (Hand. 2 vers 45 en 46).

De werkgroep Oecumene nodigt je van harte uit om deel te nemen aan dit vriendschapsmaal in Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. Bij deze maaltijd is iedereen welkom.

Opgave s.v.p. vóór 27 november, zodat de maaltijd goed voorbereid kan worden. Het wordt erg op prijs gesteld als je zelf iets maakt en meeneemt. Als je dat doet, laat het ons dan weten. [aanmelden. activiteit@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:activiteit@corneliuskerk-limmen.nl)

Ook kun je contact opnemen met Margreet Denekamp: tel. 072-5052871 of e-mail margreetdenekamp@outlook.com

Regioviering eerste Adventszondag

Traditiegetrouw vieren we de eerste zondag van de Advent gezamenlijk met alle locaties van de regio. Ditmaal zal de HMM Alacoquekerk in Egmond aan den Hoef op zondag 1 december de deuren openzetten om kerkgangers uit Limmen, Egmond, Heiloo en Akersloot te ontvangen. In de viering zullen pastores van de regio voorgaan en koorleden uit de regio de zang verzorgen. Na afloop kunnen we bijpraten bij een kopje koffie of thee. We hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn!

Pastores Bron van Levend Water en H. Cornelius

Collecte Caritas-activiteiten

Vrede Vraagt Verbinding is ons jaarthema dit jaar. En wat is er mooier om je te verbinden aan hen die het minder hebben door de activiteiten van de werkgroep Caritas te steunen?

Zaterdag en zondag 9 en 10 november is het jaarlijkse diaconaal weekend. Diaconie betekent zoveel als dienstbaarheid en is daarmee verbonden met onze Caritas-activiteiten.

We doen daarom in dit weekend graag een oproep aan alle Limmers om zich solidair te tonen met hun medemensen die het minder goed hebben. We doen dat meestal niet tevergeefs, en we willen graag nog eens uitleggen wat we met uw gaven doen.

Speerpunt van onze activiteiten zijn de acties met Pasen en met de Kerstdagen. Met Pasen een bon van de supermarkt voor ongeveer 80 gezinnen, met Kerst zo'n 80 goed gevulde kerstpakketten en enveloppen met inhoud.

De pakketten worden mede samengesteld uit de pakketten en producten die onze dorpsgenoten doneren. En de enveloppen worden gevuld met de opbrengst uit onder andere de gaven in de collecte tijdens het diaconale weekend. We hopen dat we ook dit jaar weer mooie pakketten en enveloppen kunnen samenstellen.

Daarnaast hebben we dit jaar een actie gedaan aan het begin van de zomervakantie; we hebben 22 tassen - gevuld met allerlei knutselspullen - verspreid onder gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Natuurlijk hebben we ook oog voor de noden in de regio. Zo zorgen we ervoor dat alle ingebrachte goederen wekelijks bij de voedselbank terechtkomen en geven we jaarlijks een donatie. Ook geven we een bijdrage aan de stichting Exodus, die ex-gedetineerden helpt bij hun terugkeer in de maatschappij, en aan een inloophuis in Alkmaar van Stichting de Zwaan, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje.

Ken je mensen en/of gezinnen die wel een beetje aandacht kunnen gebruiken, achterin de kerk liggen daarvoor aanmeldformulieren.

Heb je de collecte gemist, dan kun je je bijdrage ook overmaken op rekening NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmern of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie doen met vermelding van de werkgroep Caritas.



Mozesgroep

De Mozesgroep komt één keer per maand bij elkaar op een donderdagavond in de pastorie van de Corneliuskerk.

De Mozesgroep is ooit in het boek Genesis begonnen en is nu bezig met het evangelie van Marcus. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen persoonlijke levens- en geloofsverhalen. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar we stilstaan bij het verhaal achter het verhaal in de vele geloofsverhalen in de Bijbel.

De volgende Mozesgroep-avonden staan gepland voor donderdag 21 november en 19 december van 20.00-21.30 uur. Wil je meer weten, neem dan contact op met gespreksleider Johan Olling (06-18484970).

Rond de waterput, programma najaar 2024

Je vindt alle informatie over der activiteiten op de website ronddewaterput.nl. Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via ronddewaterputnl@gmail.com of telefonisch: 072 5330906.



REGIO KERKNIEUWS



Website Corneliusparochie altijd up-to-date

Als er nieuwtjes zijn vanuit de parochie of kerk, veranderingen in het rooster of mooie fotoreportages dan kun je die bijna meteen terugvinden op de website van de Corneliusparochie. Je vindt er ook alle informatie over de kerk, werkgroepen, de geschiedenis, hoe je mee kunt vieren of meedoen. Je vindt er informatie over de sacramenten, het kerkhof en je kunt er – ook als je in Canada of Australië bent – digitaal het parochieblad lezen.

Bezoek regelmatig de website www.corneliuskerk.nl en klik eens op de 'honingraatjes', bekijk de bovenbalk op de homepage, de agenda en de onderwerpen onder het kopje 'Actueel'. Mis je nog iets, of klopt de informatie niet, stuur dan een berichtje naar communicatie@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiereis 'in de voetsporen van Franciscus'

Al meer dan 25 jaar organiseren pastor Ruud Visser en Johan Olling vanuit de Corneliusparochie en de omliggende regio parochiereizen naar inspirerende, Bijbelse locaties. In april van dit jaar reisden we met 42 deelnemers naar Griekenland, met als thema: 'In de voetsporen van Paulus'. In april 2025 staat een nieuwe reis gepland, dit keer naar Italië, waar we ons zullen laten inspireren door Franciscus van Assisi. We bezoeken onder andere plaatsen waar Franciscus zijn stempel heeft gedrukt, zoals Florence, Assisi en Rome.

De belangstelling voor de Franciscus-reis is enorm. Slechts vier dagen na het bekendmaken van de reis aan eerdere deelnemers, hadden al 40 mensen zich aangemeld. De interesse is zo groot dat we direct zijn begonnen met het aanleggen van een reservelijst.

Op donderdagavond 14 november om 19.30 uur houden we een inhoudelijke avond over de plaatsen en plekken die we bezoeken tijdens de parochiereis die plaatsvindt van 23 april t/m 1 mei 2025. Ook staan we natuurlijk stil bij het leven van Franciscus van Assisi. De avond is bestemd voor de 43 reisgenoten in de ontmoetingsruimte achter in de Corneliuskerk.

De reis is vol maar als je op de hoogte wilt blijven van toekomstige parochiereizen, stuur dan een mailtje naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl



Kerk- en Jeugdveiling 2024

Vrijdag 1 november 2024 is het weer zover: onze jaarlijkse Kerk- en Jeugdveiling in Heeren van Limmen. De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan de kerk en de jeugdverenigingen in ons dorp.

De werkgroep heeft opnieuw een boeiende lijst met kavels samengesteld met voor ieder wat wils. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze gezellige avond. Als koper kunt u bieden op kavels die uw interesse wekken. Tussendoor is er tijd voor het welbekende Rad van Avontuur met vele prijzen.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. Wie weet gaat u naar huis met één van de prachtige kavels! Tot ziens



Gedenkplaatsen bij de Abdij van Egmond

Op gezamenlijk initiatief van de St. Adelbertabdij en Hospice Egmond is rondom een bijzondere boom op het terrein van de Abdij een stilteplek gemaakt waar iedereen die een overledene wil gedenken uitgenodigd wordt om daar stil te staan bij het leven en werk van deze dierbare.

Op de stilteplek is een bankje geplaatst waarin gegraveerd staat: 'Het is nooit voorbij'. Ook staat er een kastje met pen en papier, zodat iedereen de eigen gedachten of herinneringen daar aan het papier kan toevertrouwen. Op enkele sokkels kunnen bezoekers eventueel een steen met een naam of een korte tekst achterlaten. In de Abdijwinkel zijn daarvoor geschikte platte stenen te koop. De 'Herinneringsboom' zelf is een 'Parrotia persicara' ofwel 'Perzisch IJzerhout'.

Elders op het terrein van de Abdij is een strooiveld aangelegd. Een bijzondere plek tussen acht beuken met uitzicht op de velden. Men kan er een cirkelvormig pad lopen om zo rust en vrede te ervaren of om iemand te gedenken. Mocht u zelf de wens hebben om de as van een geliefde hier te verstrooien, dan kunt u contact opnemen met de abdij: info@abdiyanegmond.nl

Orgelmuziek

Vanwege mijn ruim 60 jarig jubileum als kerkmusicus speel ik vanaf zondag 3 november t/m zondag 22 december telkens een nieuw orgelwerk voor de viering.

- 03 nov. **Premier Choral** - Hendrik Andriessen
- 10 nov. **Sortie** - Louis James Alfred Lefébure-Wély
- 17 nov. **Prelude** - Gabriel Pierné
- 24 nov. **Toccata** - Theodore Dubois
- 01 dec. Regio Viering Egmond a/d Hoef.
- 08 dec. **Andante** - Cor Kint
- 15 dec. **Benedictus** op. 59, no. 9 Max Reger
- 22 dec. **Priere a Notre - Dame** - L. Boëllmann

Peter Rijs.

Cecilia-feest

Op zondag 24 november om 10.00 uur vieren we, naast het feest van Christus Koning, het Caeciliafeest in de Corneliuskerk. We staan dan in het bijzonder stil bij de jubilarissen van onze koren. I.v.m. ziekte vorig jaar staan we dit jaar ook stil bij Peter Rijs die toen maar liefst zestig jaar lang actief was als kerkmusicus, eerst als organist en later ook als dirigent van de diverse koren die onze kerk rijk is.

Vorig jaar waren er ook de jubilarissen Wim van Diepen, 50 jaar lid van het koor, Irma Noordermeer 40 jaar lid en Jos Rijs 25 jaar lid. Dit jaar hopen we dat de huldiging wel door kan gaan, ook omdat we willen vieren dat Tiny Baltus 60 jaar koorlid is van verschillende koren in onze Corneliusparochie.





Dan pas wordt het advent

Elke dag wordt wat korter.
Elke dag wordt het een beetje donkerder.
Elke dag een beetje meer nacht.

In de donkerte van die nachten
ontsteken we elke week een kaars meer
tot we de krans rond zijn
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn
om Hem een thuis te geven.

Als je merkt
dat duisternis en kilte
ook in en rond mensen
voelbaar zijn,
wordt het verlangen groot
naar 'anders' en 'beter'
- wacht niet af -

Als je warmte uitstraalt,
langzaam weer mens wordt,
meer mens met
de ongeziene mens,
dan is er groeiend licht,
dan is er hoop,
dan wordt het Advent...

Niet dood en duister... hoop

Het loopt als een rode draad
doorheen de oude verhalen
die in de bijbel opgetekend staan:
dat dood en duister nooit
het laatste woord hebben.

Angst en onmacht evenmin.
Dat leven goed kan worden
en vrede bereikbaar is.
Dat ieder mens rechtop kan komen
om beeld van Liefde te zijn.

Een droom van ieder mens
die in de loop der eeuwen
een belofte werd
waar God zelf borg voor staat.

Tot op vandaag zet die belofte mensen in beweging.
Geen duister, of zij zien een lichtpunt.
Geen vastgeroeste situatie, of zij vinden een uitweg.
Klaar en helder zien zij de werkelijkheid onder ogen,
maar leggen zich niet neer bij de feiten.
Ze blijven hopen, gaandeweg.
Zij weten van beter.

Carlos Desoete



Voedzame gewassen voor gezonde families

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedsaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen. Hieronder leest u over een project in West-Flores.

'Superfood' sorghum tegen ondervoeding op West-Flores in Indonesië

Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan. Adventsactie wil aan dit project € 47.495 bijdragen.

Wat is er aan de hand?

In de regio Manggarai, op West-Flores in Indonesië, maakt meer dan de helft van de bevolking de basisschool niet af. De meeste mensen leven noodgedwongen van de landbouw en dat is een moeilijk bestaan. Een van de grootste problemen is het gebrek aan water, vooral tijdens het droge seizoen, dat steeds langer duurt. Door gebrek aan kennis en middelen zijn de boeren niet in staat hun werkwijze aan te passen aan de klimaatverandering. Daardoor lukt het ze niet of nauwelijks om voldoende voedsel te verbouwen. Hun gezinnen leven in armoede en veel kinderen zijn ondervoed.

Wat willen we bereiken?

We willen de voedselzekerheid van de boeren in Manggarai verbeteren en ondervoeding bij kinderen tegengaan. Onze lokale partner Ayo Indonesia laat de boeren kennismaken met sorghum, een vergeten graansoort, familie van gierst. Het is een voedsaam gewas, dat rijk is aan vitaminen, mineralen, eiwitten en vezels. Sorghum is gemakkelijk te verbouwen, groeit snel in droge én natte omstandigheden. Het is bovendien goedkoper dan rijst. Daarom willen we zoveel mogelijk boeren stimuleren om over te schakelen op sorghum. Het is de bedoeling dat ook gemeentelijke en regionale bestuurders sorghum gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio.

Hoe doen we dat?

De boeren krijgen zaden om sorghum te zaaien en ze leren het gewas te kweken en oogsten. Vervolgens leren ze om er verschillende gerechten van te maken. Zo is pap van sorghum echt een superfood voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. De boeren leren de zaden te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met andere leden van de gemeenschap. Op termijn kunnen ze de zaden ook verkopen.

U kunt uw bijdragen voor de Adventsactie storten in de Adventskist die vanaf begin december in de kerk zal staan. Ook kunt u uw gave overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Eerlijk&Werelds te gast

Op zaterdag 16 en zondag 17 november bieden de vrijwilligers van 'Eerlijk & Werelds' na de vieringen wereldwinkelartikelen te koop aan.

Een mooie gelegenheid om in deze tijd van geven en ontvangen concreet een daad te stellen als het gaat om armoede en on-

eerlijke verdeling in onze wereld. Door artikelen bij 'Eerlijk en Werelds' te kopen, steun je heel direct de mensen die het nodig hebben en blijft er niets aan de strijkstok hangen. Van harte aanbevolen.



INTENTIES

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd voor onderstaande intenties.

Zondag 27 oktober 10.00 uur:

Rie Duijkersloot, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Gre Liefing-Zandbergen, Simon Kuijper, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Claudia Rijs-Salomon overleden familie Kuijs-de Groot, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker

Zaterdag 2 november 19.00 uur:

Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Ton en Regien Bolten, Jan Bos, Gre Brakenhof-Admiraal, Melanie van Diepen, Engel Valkering en Riet Valkering-Sprenkeling, Jan Glorie, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Jan Duijkersloot en Tiny Duijkersloot-de Winter, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Aad Kaandorp, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Antoon Kroon, Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen Petrus v.d.Park en Maria v.d.Park-Oudhuis, John Luttkhuizen, Co van der Steen, Sjaak Seignette, Rem en Lies Pronk, Arie Mooij, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Leo Verver, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-Weijers, Gerard Winder, Cees Winter en Alie Winter-Lute, Gerard Rietveld en Corrie Rietveld-Pronk, Nelly en Nack Kaandorp, Willem Dirkson en Sien Dirkson-v. Duivenvoorde, Bart v. Beek en Rie v. Beek-v. Duivenvoorde, Piet van der Velden en Marie van der Velden-Bakker, Piet van der Velden jr., Piet Bakkum en Margaretha Bakkum-Bakker, Jaap Bakkum, Kees Groot en Ina Groot-Bakkum, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Jans Min, Jan Min, Hans Zwart en overl.familie, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, JanSiem Valkering, Jaap Welboren en overl.ouders Welboren-Ligthart, Ilias Iliopoulos en overl.fam. Iliopoulos-Dekker, Kees Koot, Annie Hollenberg-Zandbergen

en Siem Hollenberg, Klaas Meegdes, Jaap Welboren en overl.fam. Welboren-Ligthart, Mariëtte Kaandorp, Kees Struijlaart, Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, Jan de Nijs en Rie de Nijs-Aardenburg, Jan Borst en Ank Borst-Konijn, Jaap van Veen, Piet Krom. Wim Limmen, Gerard Pirovano, Kees en Toos Pirovano-Schoutsen, Antoon Kroon en Thea Krom-v.d.Kolk

Zondag 3 november 10.00 uur: Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Frans Glorie, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Gre Liefing-Zandbergen, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, John Luttkhuizen, Piet Lujendijk, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Sjaak Seignette, Annie van der Steen, Dick Boon, Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute, Wil Pepping, Theo Swart, Jan Dekker, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Joop Baltus.

Dinsdag 5 november 10.30 uur: Thea Hoogeboom-Marx.

Zaterdag 9 november 19.00 uur: Ada Beentjes



Zondag 10 november 10.00 uur: Annelies Bakkum-Smit, Truus Droog-Bruin, Gre-Dekker-Oud, Jaap Metselaar en Joke Metzelaar-Apeldoorn, Theo Dirkson, Adelva de Graaff, Gre Liefing-Zandbergen, Joop en Riek Holla-Bakker en zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Pe Pepping en overl. Familie, Familie Admiraal-Commandeur, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-Weijers, Jans Min, Rem Min en Jo Min-Limmen, Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Hans Zwart en overl.familie, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin

INTENTIES

Zaterdag 16 november 19.00 uur: Jaap Dirkson

Zondag 17 november 10.00 uur: Lies Al, Cees Castricum, Helena Min, Afra Koot en overl. Ouders, Simon Kuijper, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, Dina Hageman-Regtop, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-Weijers, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Wil Pepping, Theo Swart, Loes Keijzer, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Mariëtte Kaandorp, Joop Baltus, Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin.

Zaterdag 23 november 19.00 uur: Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin

Zondag 24 november 10.00 uur: Rie Duijkersloot, Adelva de Graaff, Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot overl. Fam. Pepping, Gre Lieting-Zandbergen, Claudia Rijs-Salomon, overleden familie Kuijs-de Groot, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Annie Hollenberg-Zandbergen en Siem Hollenberg



Zondag 1 december 10.00 uur: Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, John Luttkhuizen, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Co van der Steen, Sjaak Seignette, Annie van der Steen, Dick Boon, Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jan Dekker, Loes Keijzer, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Joop Baltus.

Dinsdag 3 december 10.30 uur: Thea Hoogeboom-Marx

Zaterdag 7 december 19.00 uur: Walt Pepping en Truus Pepping-Buur

Zondag 8 december 10.00 uur: Annelies Bakkum-Smit, Pe Pepping en overl. Familie, Truus Droog-Bruin, Gre-Dekker-Oud, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Theo Dirkson, Rie Duijkersloot, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. Fam. Pepping, Gre Liefing-Zandbergen, Joop en Riek Holla-Bakker en zoons Jan en Gerard en achterkleinkinderen Justin en Isa, Familie Admiraal-Commandeur, Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, Nelly en Nack Kaandorp, Jans Min, Jaap van der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, Hans Zwart en overl. familie, Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en overl.familie, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Annie Hollenberg-Zandbergen en Siem Hollenberg

Zaterdag 14 december 19.00 uur: Ada Beentjes

Zondag 15 december 10.00 uur: Cees Castricum, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Helena Min, Afra Koot en overl. Ouders, Simon Kuijper, Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, Piet Luijendijk, Jan Bos, Co van der Steen, Dina Hageman-Regtop, Tiny Wulp-Vergouw en Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Jans Min, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Joop Baltus

Zondag 22 december 10.00 uur: Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en overl. kinderen, Adelva de Graaff, Gre Liefing-Zandbergen, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Wil Pepping, Theo Swart, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker.



IN MEMORIAM

Carla Kaandorp-Duin Overleden op 4 juli 2024 op de leeftijd van 77 jaar

Carla Kaandorp-Duin heeft met veel plezier in Limmen gewoond en velen zullen haar ook wel kennen. Ze is geboren op 6 februari 1947 in Egmond aan zee. Haar ouders hadden daar een groentezaak, waar ze veel geholpen heeft, samen met haar twee oudere broers.

Op 18 november 1969 trouwde ze met Aad Kaandorp. Ze woonden in het zomerhuis van haar moeder en daar is hun eerste dochter geboren. Ze verhuisden naar Het Kieftenland in Limmen en kregen daar nog een dochter en een zoon en uiteindelijk kregen ze zeven kleinkinderen.

Na 10 jaar verhuisden ze naar de Oosterzijweg, waar ze nog 40 jaar gewoond hebben.

Aad en Carla zaten samen in de bloemen, Aad in Beverwijk en Carla in winkelcentrum Geesterduin in Castricum. Dit heeft ze zo'n veertig jaar met heel veel plezier gedaan.

Ze vond het heel mooi, dat Belinda de bloemenkiosk voortgezet heeft.

Negen jaar geleden overleed haar man Aad Kaandorp.

Zeven jaar geleden verhuisde ze naar het appartement aan de Rijksweg, waar ze nog met veel plezier heeft gewoond. Sinds 3,5 jaar had ze een vriend, waar ze veel leuke dingen mee heeft gedaan. Ze heeft altijd met veel plezier op het koor gezeten en verder deed ze aan bowlen en jeu de boules.

Ze heeft genoten van haar leven. En zoals ze zelf zei " ik heb een mooi leven gehad "

De kinderen.



In Memoriam



COLOFON

De Rond de Limmertoren is het parochieblad van de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit Limmen.

Redactie

Ria Nijman en Mieke Brockhoff

Vormgeving

Rick Glorie

Verspreiding

Als je vragen hebt over de verspreiding of dit blad niet meer wilt ontvangen, neem dan contact op met de heer Koppes:

- 06 426 654 06
- koppesjooop@gmail.com

Drukwerk

Verloop drukkerij
Ohmweg 31, 2952 BD
Postbus 33, 2950 AA
Alblasserdam

Kopij

Kopij voor de 'Rond de Limmer Toren' kunt u per e-mail aanleveren vóór onderstaande data:

3/5: Kerst	19-11-24
4/5: Veertigdagentijd + Pasen	04-02-25
5/5: Hemelvaart + Pinksteren	22-04-25

Graag versturen naar:

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Administratie

administratie@corneliuskerk-limmen.nl

CONTACT

06-15204954

Pastor

Eugène Brússee
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Bestuur

Gerardine Vahl- Res
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties

misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken

Jos Henselmans
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas

Matthé Mooij
caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester

Piet Valkering
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
NL46 RABO 0336400756

Vastgoed

Nico Kaandorp
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiecentrum

Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag tussen 14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op: 06-15204954

H. CORNELIUS



WEES GEFROE