

December 2024
45e jaargang nr. 3

ROND DE LIMMER TOREN



Kerstmaaltijd met vluchtelingen



In het licht gezet : Marja Kraakman



VAN DE REDACTIE

Hier is het kerstnummer van ons parochieblad Rond de Limmer Toren. De redactie probeert het blad iedere keer weer een beetje mooier te maken.

Er zijn mooie vieringen tijdens de kerstdagen waar alle koren hun steentje aan bijdragen. Tweede kerstdag is traditiegetrouw de viering met Harmonie Excelsior en in de middag samenzang met de familie Valkering bij de kerststal.

De Parochieraad blikt terug op mooie momenten in onze parochie en kijkt vooruit naar de activiteiten in het nieuwe jaar. Een pastoraal woord over kerst van onze pastor Eugène in deze donkere dagen.

De rubriek 'in het licht gezet' is terug van weggeweest en we willen er weer een vaste rubriek van maken.

De werkgroepen zijn actief: de werkgroep Caritas vraagt uw aandacht voor de kerstactie en werkgroep MOV-HALE organiseert weer "tafelen voor de Vastenactie"; de werkgroep Eerste Communie en de Vormselwerkgroep gaan van start met nieuwe groepen.

Op de kinderpagina staan verschillende activiteiten, waaronder de kerstmusical waar beide basisscholen uit Limmen aan meedoen. Het kinderkoor dat repeteert voor de kerstviering, doet een oproep om mee te doen met het koor deze viering.

De redactie wenst iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2025!

Voor actueel nieuws en de agenda verwijzen wij graag naar de website: corneliuskerk.nl





16



13

IN DIT NUMMER

4 Nieuws van de Parochieraad
6 Pastoraal Woord

Vieringen

7 Liturgische rooster
8 Vieringen

Dienstbaarheid

12 Kerstpakkettenactie 2024
13 Kerstmaaltijd met vluchtelingen
14 Vluchtelingenhulp
15 Tafelen voor de Vastenactie

Verdieping

15 De poppenspeler van Warschau
17 Ontdek je hart
17 Rond de Waterput
19 Terugblik excursie
20 Bijbelgroepen

Gemeenschap

10 Kinderpagina
16 In het licht
20 Regio Kerknieuws
21 Intenties



Cornelius Parochie
Limmen

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Het jaar 2024 loopt bijna ten einde. Een jaar waar de wereldvrede nog ver te zoeken is. Maar ook in ons eigen land, groeperingen die tegenover elkaar staan, een kabinet dat strugglet. Een jaar waarin ons jaarthema met recht van toepassing is. Vrede Vraagt Verbinding. Dat vraagt een stap naar de ander, een gesprek aangaan, luisteren om zo meer begrip voor elkaar te krijgen. Begrip dat naar vrede kan leiden.

Er zijn gelukkig ook mooie momenten waarop we terug kunnen kijken.

Allerzielen

Een prachtige viering met veel mooie, troostende teksten en liederen en honderden lichtjes, aangestoken door de vele aanwezigen. Dit alles maakte dat deze Allerzielenviering een lichtpuntje en een grote steun was voor al diegenen die een dierbare verloren hebben. Dank aan allen voor de voorbereiding en de medewerking aan deze viering.

Kerkenveiling 2024

We kijken terug op een grandioze kerkenveiling met een geweldige opbrengst: maar liefst ruim € 48.000 bracht deze veiling op. Een recordbedrag! Waar aanvankelijk de avond wat stroef leek te verlopen, bleek opeens veel animo voor de kavels te zijn, dat maakte dat de prijzen opliepen. De kavels liepen uiteen van taarten, fruitmanden, tot etentjes, boottochten, tassen, paling, enzovoort. Ook veel jongeren lijken

de weg naar deze veiling te hebben gevonden en ook zij boden ijverig mee.

Dankzij de voortreffelijke voorbereiding door het veilingcomité, de jeugdleden van de tennisvereniging die deze avond de loten aan de man brachten en de vele kopers werd het een zeer geanimeerde avond. Een groot woord van dank is hier zeker op zijn plaats.

Vrijwilligersavond

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zo ook in onze parochie. En de Corneliusparochie kent er veel. Ruim 250 vrijwilligers dragen ieder op zijn of haar eigen wijze hun steentje bij aan onze bloeiende parochie. Zonder al die mensen kunnen we niet wat we nu kunnen. Vrijdagavond 17 januari willen wij als parochieraad een "Dank-je-wel" tegen deze mensen zeggen op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Kerkbalans

Ook wil ik u alvast attent maken op de komende Kerkbalans. Dit jaar met het thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen". In de periode van 11 januari tot 25 januari ontvangt u een envelop in de bus. De enveloppen worden niet opgehaald, maar wij willen u vragen om de bijgeleverde QR code te gebruiken, waarmee u direct uw bijdrage kunt overmaken. Wilt u hier geen gebruik van maken, willen wij u vragen de envelop bij de pastorie in de bus te doen. Wij zijn vol vertrouwen dat de Limmers onze parochiekerk willen blijven steunen en zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank.

Op weg naar Kerstmis

We zitten middenin de Adventstijd, een periode van bezinning en voorbereiding op Kerstmis. Laten we ook hier die verbinding aangaan, die verbinding die leidt tot vrede, prachtig weergegeven in het themalied van dit jaar:

*Vrede vraagt verbinding,
liefde vraagt om ons
Samen voor de vrede,
tot aan de horizon.*

Namens de parochieraad en pastor Eugène Brussee wens ik u allen een mooie en vredevolle kerst toe en alle goeds voor 2025.

Gerardine Vahl-Res





St. Caeciliafeest

We kunnen terugkijken op een feestelijke en muzikale viering van het Caeciliafeest op 24 november. De jubilarissen: Tiny Hageman en Jos Rijs 25 jaar, Irma Noordermeer 40 jaar, Wim van Diepen 50 jaar en Tiny Baltus-Veldt 60 jaar, zijn in het zonnetje gezet. Het hoogtepunt was wel het 60-jarig jubileum van Peter Rijs als organist en dirigent van onze kerk. Een musicus in hart en nieren. Meegegroeid met de ontwikkelingen binnen de kerk en nog steeds op zoek naar nieuwe vormen van liturgievieren en kerkmuziek, zonder daarbij de waardering en liefde voor de Latijnse en gregoriaanse gezangen uit het oog te verliezen. Als geen ander weet hij dat de muziek in de kerk ten dienste staat van de liturgie. Als parochiegemeenschap mogen wij ons gelukkig prijzen met zo iemand in ons midden. Ook vanaf deze plaats nogmaals onze felicitaties!

Daarnaast hebben we afscheid genomen van Mia Ploegaert. Mia heeft ruim 20 jaar met hart en ziel niet alleen het kinderkoor geleid, maar heeft ook al die jaren een prachtig lied geschreven en gecomponeerd passend bij het jaarthema. Om gezondheidsredenen heeft zij haar dirigentschap moeten neerleggen. Wel zullen we haar stem gelukkig nog regelmatig horen in een van de koren.





PASTORAAL WOORD

houden. Maar Kerstmis nodigt ons wel uit om moeite te doen voor de vrede, allereerst onderling en in eigen omgeving. Om niet je eigen onvrede voorop te zetten maar moeite te doen om het goed te hebben met elkaar.

Kerstmis is bovendien een feest van hoop. Omdat de geboorte van Jezus laat zien dat God zich bekommert om deze wereld. Hij werd een van ons. God is nabij. Dat vieren we met Kerstmis. En dat mag ons ook de hoop geven dat we bij alles wat ons overkomt en wat er in onze wereld plaatsvindt, God niet buiten spel staat maar een actieve rol heeft.

Toch zullen mensen de vraag hebben: waar is dan die God? Waarom laat Hij dit alles gebeuren? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar wat ik geloof is dat er niets gebeurt dat Hij niet als het ware meevoelt. Juist omdat Hij mens geworden is. En dat mensen telkens opnieuw proberen te leven in navolging van Jezus en daar hun handelen door te laten bepalen. Het is goed om daar oog voor te houden. Want dat zijn de lichtpuntjes van hoop in een donkere wereld.

Pastor-diaken Eugène Brussee

Kerstmis: feest van hoop

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus als Vrededorst. En dat in een tijd dat vrede ver te zoeken is. Omdat er oorlogen zijn die maar voortduren, zoals in het Heilig Land, de plek waar Jezus is geboren. Die oorlog komt soms heel dichtbij door onlusten in onze eigen hoofdstad en door uitingen van antisemitisme. De onvrede die daaruit spreekt wordt door velen gevoeld en is verontrustend. Kunnen we in deze situatie dan wel Kerstmis vieren?

Kerstmis is niet een feest waarop we een soort geforceerde vrede moeten voelen die er niet is. Zoals het ook niet werkt om in een gezin waarin er onuitgesproken spanningen zijn net te doen alsof er niets aan de hand is om het toch vooral gezellig te



LITURGISCH ROOSTER

VIERDE ADVENT

Za. 21 dec.		Meditatieve boeteviering	<i>pastor Kiki Kint</i>	Samenzang
Zo. 22 dec.	10.00 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Rob Hoogeboom</i>	Caeciliaکور

KERSTAVOND

Di. 24 dec.	16.00 uur	Kleuterkerst	<i>werkgroep Kleuterkerst</i>	
	19.00 uur	Gezinsviering	<i>pastor Eugène Brussee</i>	kinderکور
	21.30 uur	Nachtmis	<i>pastor Eugène Brussee</i>	Liturgisch

EERSTE KERSTDAG

Wo. 25 dec.	10.30 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Jan Veldt</i>	Caeciliaکور
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	-------------

TWEEDE KERSTDAG

Do. 26 dec.	10.30 uur	Woord en Communieviering	<i>pastor Eugène Brussee</i>	Harmonie
--------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	----------

Za. 28 dec. Geen viering

Zo. 29 dec.	10.00 uur	Woord en Communieviering	<i>Kees Kroone</i>	Spontaan Kerstکور
--------------------	-----------	--------------------------	--------------------	-------------------

OUDEJAARSDAG

Di. 31 dec.	19.00 uur	Oec. Gebedsviering	<i>werkgroep + pastor Kiki Kint</i>	Liturgisch کور
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------------------	----------------

NIEUWJAARSDAG

Wo. 1 jan.	10.30 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Jan Veldt</i>	Caeciliaکور
-------------------	-----------	--------------------	-------------------------	-------------

Za. 4 jan. Geen viering

Zo. 5 jan.	10.00 uur	Woord en Communieviering	<i>pastor Eugène Brussee</i>	Heren Zangکور
-------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	---------------

Za. 11 jan. Geen viering

Zo. 12 jan.	10.00 uur	Woord en Communieviering	<i>pastor Kiki Kint</i>	Damesکور
--------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	----------

Za. 18 jan. Geen viering

Zo. 19 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Rob Hoogeboom</i>	Vocaal kwartet
--------------------	-----------	--------------------	-----------------------------	----------------

Za. 25 jan. Geen viering

Zo. 26 jan.	10.00 uur	W&Cviering Gemeenschapszondag	<i>pastor Eugène Brussee</i>	Kinder- & Liturgisch کور
--------------------	-----------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Za. 1 feb. Geen viering

Zo. 2 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Igno Osterhaus-Cantoren</i>	
-------------------	-----------	--------------------	---------------------------------------	--

Za. 8 feb. 20.00 uur 'De poppenspeler van Warschau'

Zo. 9 feb.	10.00 uur	Woord en Communieviering	<i>pastor Kiki Kint</i>	Liturgisch کور
-------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	----------------

Za. 15 feb. Geen viering

Zo. 16 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Jan Veldt</i>	Caeciliaکور
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	-------------

Za. 22 feb. Geen viering

Zo. 23 feb.	10.00 uur	Woord en Communieviering	<i>pastor Eugène Brussee</i>	Kleinkور
--------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	----------

Za. 1 mrt. 19.00 uur Gezinsviering Carnaval

Zo. 2 mrt.	10.00 uur	Eucharistieviering	<i>pastor Kiki Kint</i> <i>pastor Rob Hoogenboom</i>	kinderکور Liturgisch کور
-------------------	-----------	--------------------	---	-----------------------------

De vieringen in de Corneliuskerk kunnen worden gevolgd via de livestream op kerkdienstgemist.nl.

Je kunt ook vieringen terugkijken.

Vieringen van de Regio Kerken kun je vinden op: rk-bronvanlevendwater.nl/vieringen/

VIERINGEN

Meditatieve boeteviering op 21 december

Op zaterdagavond 21 december om 19.00 uur is er ter voorbereiding op Kerst een meditatieve boeteviering. Het woord 'boeten' komt uit de wereld van de visserij. Na het vissen worden de netten geboet. Met andere woorden ze worden weer hersteld, geheeld. Een mooi beeld als het gaat om de voorbereiding op het geboortefeest. Jezelf 'helen' om goed voorbereid het Kerstmysterie van God - die wil wonen in jou en deze wereld - tot je toe te laten en te zorgen dat er geen obstakels in jou zijn die 'Zijn bevrijdend bezig zijn in en door ons' te blokkeren.

Het is goed om rond de Adventskrans, Schrift, en Doopwater daarbij stil te staan. Stil te worden en samen te komen en ons te verzoenen met onszelf, de ander en met God.

Werkgroep meditatieve vieringen

Geen zaterdagavondvieringen tussen Kerstmis en 15 maart 2025

Zaterdagavond 21 december is er nog een meditatieve boeteviering ter voorbereiding op Kerst. Maar in de winterperiode van Kerstmis tot zaterdag 15 maart (begin veertigdagentijd) houden we geen vieringen op zaterdagavond in de Corneliuskerk. Dus geen themavieringen, meditatieve vieringen of gezinsvieringen.

De ervaring leert dat door de donkerte en kou veel kerkgangers moeite hebben hun huis te verlaten. Als geloofsgemeenschap besparen we zo ook energiekosten bij lage temperaturen.

Op zaterdag 15 maart pakken we de draad weer op. Deze meditatieve viering staat dan in het teken van het nieuwe hongerdoek dat een centrale plaats krijgt in de veertigdagentijd.

Werkgroep meditatieve vieringen

Kerstviering in 'De Cameren'

Op dinsdagmorgen 24 december om 11.00 uur wordt er een oecumenische kerstviering gehouden in 'De Cameren'. Voorgangers zijn Pastor Eugène Brussee en pastor Anne Miedema.

Dhr. Jan Mooij en enkele leden van de familie Mooij zullen de samenhang muzikaal begeleiden. Na de viering is er ook nog een gezellig samenzijn.

Kleuterkerstviering 24 december, 16.00 uur

Kindje wiegen, met kinderen die Jozef, Maria, herders, engelen en koningen spelen. Een traditioneel kerstspel met en voor de kinderen. We hopen dat ouders met kleuters naar deze viering komen. De ouders vormen tijdens deze kleuterkerst het grote koor. Onder begeleiding zal het spel van de kleuters ondersteund worden met kerstliederen. Het is afgestemd op de kleuters.

Kerstgezinsviering 24 december, 19.00 uur



De viering is een kerstviering voor het hele gezin. Daar hopen we de kinderen van de basisscholen met hun (groot)ouders te mogen verwelkomen. Het kinderkoor 'Coko Junior' verzorgt de zang samen met ieder die het leuk vindt om mee te zingen. We hebben drie repetities: donderdag 28 november, donderdag 12 december en donderdag 19 december steeds van 14.45 uur tot 16.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl



Kerstmachtviering met het liturgisch koor 24 december, 21.30 uur

Tijdens de kerstmachtviering op dinsdagavond 24 december om 21.30 uur zal het liturgisch koor inhoud geven aan Kerst en de zang verzorgen. Naast eigentijdse kerstliederen krijgen ook sa-men-zang en traditionele kerstliederen een plek. Het liturgisch koor nodigt je van harte uit voor deze feestelijke viering.

Harmonie Excelsior op Tweede Kerstdag, 10.30 uur

De viering op tweede Kerstdag om 10.30 uur wordt traditiegetrouw opgeluisterd door Harmonie Excelsior. Een feestelijke viering met de Harmonie.



Kerstliederen zingen op Tweede Kerstdag

Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Corneliuskerk open. Vanaf 15.00 uur zal de familie Valkering bij de kerststal de kerstsfeer naar nog hemelser hoogte tillen door zang en gitaarspel. Kom gerust binnenwandelen en drink een glas glühwein mee. U kunt meezingen of gewoon heerlijk luisteren.

Tot ziens op tweede kerstdag in de Corneliuskerk!

Gebedsviering op oudejaarsavond voor iedereen in Limmen

Op oudejaarsavond om 19.00 uur wordt er in de Corneliuskerk een gebedsviering gehouden. Voorganger is pastor Kiki Kint en ook leden van de protestantse kerk gaan mee voor. Net zoals de afgelopen jaren is het een viering rond een thema waarbij iedereen zich thuis kan voelen. Het liturgisch koor onder leiding van Peter Rijs ondersteunt de viering muzikaal. Elk jaar weer een mooie viering die zeer gewaardeerd wordt. Voel je van harte uitgenodigd. Een waardevol bezinningsmoment aan de vooravond van 2025.

Nieuwjaarsviering 1 januari, 10.30 uur

Op Nieuwjaarsdag 10.30 uur geeft het Caecilia-koor invulling aan de viering. Na de viering is er gelegenheid elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De koffie staat klaar!

Blasius-zegen

Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 4 februari, aan het eind van de wekelijkse viering van 10.30 uur in 'De Cameren' is er gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen.





Sinterklaas in de kerk

Wat een feest! Op zaterdag 23 november is Sinterklaas maar liefst 2x bij ons in de kerk geweest. Eerst 's ochtends tijdens kerk op schoot en daarna 's avonds tijdens de gezinsviering. Sinterklaas had een prachtige schatkamer voor ons neergezet met hele leuke cadeautjes. Met de jongste kinderen die bij kerk op schoot aanwezig waren heeft de Sint liedjes gezongen, we zijn op de foto geweest. De sint heeft een stukje uit de bijbel gelezen en nadat we Sint hadden uitgezwaaid,

hebben alle kindjes een cadeau mogen uitkiezen en is er nog een mooie knutsel gemaakt. Tijdens de gezinsviering heeft Sinterklaas alle gevulde schoendozen opgehaald. We zijn alle gulle gevers heel dankbaar voor het denken aan de ander en het verzamelen van mooie spullen. De Sint heeft er voor gezorgd dat alle kinderen met een mooi cadeautje en wat lekkers weer naar huis gingen, en natuurlijk zorgt Sinterklaas dat de schoendozen goed terecht komen!



Kerk op schoot

Wat een feest, op zaterdagochtend 21 december vertellen we het Kerstverhaal voor de kleintjes tijdens Kerk op schoot. Het programma duurt van 10.30 tot ongeveer 11.15 uur, en is speciaal gericht op kinderen tussen van ± 1,5 en 5 jaar, natuurlijk zijn ook jongere en oudere broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes van harte welkom! Bij alle Kerk op schoot bijeenkomsten staat er uiteraard voor de volwassenen koffie en thee klaar, voor de kinderen drinken en iets lekkers. We hebben er veel zin in om jullie dan te zien!

Anja en Romy



Kinderkoor

Zingen jullie binnenkort met ons mee?! Tijdens de gezinsviering op kerstavond vieren we van 19.00 tot 20.00 kerst met de hele familie en daarom vragen we u als ouder/verzorger, grootouder of kennis gezellig met ons mee te zingen.

Uiteraard zijn ook de kinderen van harte welkom 😊 Voor onze kerst met familieviering hebben we 3 repetities op; donderdag 28 november van 14.45u tot 15.45u, donderdag 12 december van 14.45 tot 15.45 en donderdag 19 december van 14.45u tot 16.15u. Aanmelden om mee te doen met het koor kan door een mailtje te sturen naar: kinderkoor@corneliuskerk-limmen.nl. Mocht u gewoon alleen willen komen kijken, zien we u natuurlijk ook graag. Tot 24 december!

In het nieuwe jaar gaan we gewoon verder met CoKo Junior. We zullen op zondagochtend 26 januari om 10.00 uur tijdens de viering samen zingen met het Liturgisch koor. Daarna vieren we op zaterdagavond 1 maart om 19.00 uur Carnaval in de kerk.

Schoolkoor

De Kerkuil en het Kleurenorkest in Limmen zijn druk met de voorbereidingen van de kerstmusical. Dit jaar zullen beide scholen "het Kerstfeest met Opa Knoest" opvoeren in de kerk. Het Kleurenorkest heeft 1 viering op donderdagochtend 19 december; van 9.15 tot 10.15. De kerkuil heeft 2 vieringen op vrijdagochtend 20 december; van 9.00 tot 10.00 en van 10.30 tot 11.30. Als je het leuk vindt om te komen kijken, voel je welkom!

Informatieavond Eerste Communie 2025

Op woensdag 29 januari om 19.30 uur is er een informatieavond over de Eerste Communievoorbereiding in de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen. Daar bespreken we onze aanpak en de voorbereidingsavonden voor ouder en kind. Een serie leuke kennismakingen met geloof, kerk en gemeenschap. Op 18 mei 2025 zal de Eerste Communie gevierd worden.

Na de informatieavond kun je je kind aanmelden voor de Eerste Communie. Wil je kind meedoen, geef hem of haar dan alvast op voor de informatieavond. Dat kan via het e-mailadres communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

*Namens de werkgroep Eerste Communie
Pastor Eugène Brussee*

Geef je op voor de informatieavond van het Vormselproject 2025

Zit je zoon of dochter in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs en willen jij en je kind meedoen aan het Vormselproject en het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 13 juni 2025 om 19.30 uur?

Stuur dan een e-mail naar vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Wij sturen dan begin januari 2025 een e-mail met een herinnering en uitnodiging voor de informatieavond. Na deze informatieavond kun je je aanmelden.

Ook volwassenen kunnen reageren. Voor hen zorgen we voor een persoonlijke voorbereiding.

*Namens werkgroep Vormselproject
Pastor Eugène Brussee*





Kerstpakkettenactie 2024

Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming!

Vorig jaar hebben we 75 huishoudens blij kunnen maken met een mooi pakket. Dit dankzij alle gulle gevers die hun kerstpakket hebben doorgegeven of op een andere manier een donatie hebben gedaan. Ook dit jaar gaan we Limmers die het goed kunnen gebruiken weer een handje helpen. Iedereen kan een bijdrage leveren door een (deel van een) kerstpakket te doneren. Ook losse kerststollen en boodschappen zijn welkom.

U kunt ook helpen door uw AH statiegeld bon of stempelkaarten van Bakkerij Kerssens bij ons in te leveren.

U kunt uw donatie bij ons inleveren op zaterdag 21 december tussen 09:00 uur en 12:00 uur. Wij zullen uw donatie in ontvangst nemen in de entreehal van de kerk (Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen). We hopen u graag weer te zien!

Voor alle spullen die eventueel overblijven zoeken wij een passende bestemming in de buurt.

Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U kunt het bedrag overmaken op Bankrekening nummer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen.

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft en/of in een sociaal isolement zit, stuur dan een e-mail naar pastor@corneliuskerk-Limmen.nl.

Uiteraard zullen we met de grootste zorgvuldigheid omgaan met deze informatie.

Mocht u een rol willen spelen in de kerstpakkettenactie kunt u zich melden bij: caritas@corneliuskerk-limmen.nl

*Bij voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen gewenst!
Arja, Romy, Kirsten en Corine namens Werkgroep Caritas*

KERSTMAALTIJD MET VLUCHTELINGEN

Op vrijdagavond 20 december is er een kerstmaaltijd met jongeren en vluchtelingen. Het samenzijn vindt plaats in Vredenburg in Limmen. Vanaf 13.00 uur wordt er gekookt. De maaltijd zelf begint om 18.00 uur. Op 20 december stond al een kerstmaaltijd gepland met de jongerengroep van de Corneliuskerk. Door het contact met Patrick de Winter uit Limmen is het initiatief geboren om die maaltijd met vluchtelingen te houden. Sinds anderhalf jaar worden er namelijk 80 vluchtelingen opgevangen in hotel Fletcher in Heiloo. Patrick is als vrijwilliger actief voor deze groep vanuit het verlangen de negatieve beeldvorming over vluchtelingen te doorbreken.



Samen eten? Ja gezellig!

Ook dit seizoen zijn er weer gezamenlijke maaltijden in Vredenburg en de Protestantse Kerk die we van harte aanbevelen. De data vind je ook in de agenda op de website van de Corneliusparochie www.corneliuskerk.nl

Vredenburg 13 januari en 10 februari

Om 17.00 uur staan de deuren open naar de bovenverdieping van Vredenburg. Er is een lift aanwezig en we hebben plaats voor zestig eters. De kosten zijn €12,- per persoon voor een maaltijd en drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot één week voor de betreffende maandag, via info@vredenburgswol.nl of via Wil van der Schaaf 06-16554120.

Protestantse kerk 29 januari en 26 februari

Er wordt een 'Samen Eten' maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor de gezelligheid. De maaltijd wordt gehouden aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

Vanaf 17.00 uur is de deur open en om 17.30 uur begint de maaltijd. Graag opgeven via 072-5052871 of margreetdenekamp@outlook.com.

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Je bent van harte welkom!



Vluchtelingen hulp

Beste Limmers,

Ik wil graag aandacht vragen voor de vluchtelingen die zijn opgevangen in het Fletcher hotel
Willen jullie dit lezen, en overwegen een bijdrage/donatie te doen?

Hartelijk dank!

PATRICK



Sinds anderhalf jaar zijn 80 vluchtelingen opgevangen in hotel Fletcher.

Dit is een groep -alleen mannen- die om politieke redenen en voor oorlogsgeweld is gevlucht.

Geruime tijd zet ik mij voor hen in om ze deel uit te laten maken van de samenleving.

Door met ze te voetballen, te wandelen, elkaar te ontmoeten

en kennis te laten maken met hun leefomgeving. En vrijwilligerswerk aan te bieden.

Er zijn al mooie dingen tot stand gekomen:

deelname aan een tuinploeg, inzet bij NL Doet,

het opruimen van stormschade, koken voor alleenstaande ouderen en veel meer!

De mannen zijn zeer dankbaar, ook dat zij hier mogen zijn.

Onlangs was er een heel gezellige avond waar Jeu de Boules werd gespeeld met Limmers en diverse nationaliteiten



Uit de gesprekken die ik met de bewoners voer, merk ik dat zij ontzettend gemotiveerd zijn

om iets bij te dragen aan de gemeenschap en te participeren. Verenigingen en stichtingen, ideetje??

Zij weten vaak niet welke weg te bewandelen, beschikken niet over een BSN of werkvergunning.

Vanuit de samenleving is er aarzeling om hen te benaderen, soms ook door de heersende beeldvorming.

Van laborant en schilder, tot ICT-er en kleermaker. Er is veel potentieel wat niet benut wordt !

Via een werkgever kan iemand eenvoudig een werkvergunning krijgen, er wat lef en moeite voor nodig.

Wil jij helpen?

Vrijwilligers welkom!!

Nodig:

- winterkleding: sweaters, truien, jassen, schoenen, sjaals en mutsen.

Het zijn allemaal mannen, veelal in de leeftijd van 18 tot 35.

Zij krijgen €14 leefgeld in de week.

Dat gaat op aan persoonlijke verzorging, kleding, vrije tijd, OV etc

donatie/bijdrage:

- Voor deelname aan- en ontwikkelen van activiteiten die participatie bevorderen en vluchtelingen met lokale bewoners verbinden.
- fietsonderdelen, verzorgingsproducten, nieuwe sokken/handschoenen/en ondergoed.
- Het begeleiden naar (vrijwilligers)werk, banenmarkten en bv vervoerskosten



Tot nu toe kwam alles uit eigen middelen.

Van maaltijden en uitstapjes tot voetbalschoenen en jeu-de-boules ballen bij de Kringloop.

Doneer



Wil je kleding afgeven, dat kan bij Patrick ; peedewee2@gmail.com of rechtstreeks bij Fletcher.



lees meer



zie meer





Voorstelling 'De poppenspeler van Warschau' Zaterdag 8 februari, 20.00 uur in de Corneliuskerk

In het kader van het jaarthema: 'Vrede Vraagt Verbinding'

Valt er iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit? In het kader van het jaarthema 'Vrede Vraagt Verbinding' speelt Trio Wilde Eend het verhaal van de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven.

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én biedt hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan. Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties.

Het verhaal van 'De poppenspeler van Warschau' is vrij toegankelijk en na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. Ook is er gelegenheid om na de voorstelling nog even na te praten met koffie of thee over dit indrukwekkende verhaal dat probeert verbindingen te leggen en hoop te geven.

'Tafelen voor de Vastenactie' in Limmen zondag 30 maart 2025

Gastgezinnen en kooktalenten gezocht: geef je alvast op!

Vanuit de werkgroep 'Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede' (MOV-HALE) organiseren we op zondag 30 maart 2025 in Limmen het jaarlijkse evenement 'Tafelen voor de Vastenactie'. De datum is nog ver weg, maar om de organisatie op orde te hebben, zijn we nu alvast op zoek naar gastgezinnen die hun tafel en kooktalenten gratis open willen stellen voor drie keer vier gasten.

Elke gang komen er afwisselend vier gasten bij je langs. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag 30 maart 2025 vanaf 17.00 uur. De opbrengst is voor het Vastenactieproject in Burkina Faso. Een project dat dit jaar bestemd is voor startende moeders die na de gewelddadigheden in het land de draad weer proberen op te pakken. Meer informatie en ook het aanmelden om mee te doen als gast, publiceren we in het volgende nummer van dit parochieblad.

Gastgezinnen die willen koken, zijn van harte welkom om zich nu al aan te melden via [aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:activiteit@corneliuskerk-limmen.nl) Laten we dit initiatief in Limmen laten groeien en doe mee!

Werkgroep MOV-HALE



IN HET LICHT GEZET...

naam: **Marja Kraakman**

leeftijd: 58 jaar

taken: Pianist / organist en tevens begeleider van het kinderkoor Coko Junior en de school-musicals.

Stel jezelf even kort voor :)

Mijn naam is Marja, moeder van 3 kinderen, en ik woon samen met mijn jongste zoon in Heiloo. Ik ben graag creatief bezig, dat kan tekenen, schilderen of aquarellen zijn, maar ook haken van bv mandala's vind ik erg leuk. En natuurlijk speel ik veel piano. Daar kan ik veel van mijzelf in kwijt. Verder wandel ik graag met mijn Boxer, Nala.

Wat doe je in de kerk?

Samen met Romy Hollenberg begeleid ik het kinderkoor Coko Junior. Daarnaast zijn wij beiden actief bezig met de musicals vanuit de basisscholen. Ook zing ik elke week bij het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs. Verder val ik zo nu en dan in voor Peter, en begeleid ik 1 keer in de maand de meditatieve viering.

Hoe lang doe je dat al?

Toch alweer heel wat jaren... Ik ben begonnen met het zingen bij het liturgisch koor, vandaaruit zijn mijn taken ontstaan en verder uitgebreid. Ik nam eerst het kinderkoor over en daarna het jeugdkoor. Beide koren stonden onder leiding van Mia Ploegaert.

Wat vind je het leukst aan je werk in de kerk?

Wat ik het leukst vind aan mijn werk in de kerk, is de veelzijdigheid; gezinsvieringen... musicals... meditatieve vieringen. Dit laatste doe ik ook echt graag omdat het een moment is van bezinning, even thuiskomen in jezelf.

Hoe lang wil je er nog mee doorgaan?

Met deze vraag houd ik mij eigenlijk niet echt bezig... Wat mij wel bezig houdt is de kwetsbaarheid van het kinderkoor. Ik hoop natuurlijk dat Coko Junior nog jaren een onderdeel zal zijn van onze kerk! Daar ga ik voor, samen met Romy!

Zijn er nog dingen die je graag wilt zeggen of meegeven?

We mogen dankbaar zijn met zo'n mooie en actieve geloofsgemeenschap. De mensen 'maken' de kerk, en daar mogen we trots op zijn!



Ontdek je hart – een serie bijeenkomsten

De parochie organiseert zes bijeenkomsten om dichterbij je hart te komen. Het hart wordt gezien als de zetel van je gevoelens en de bron van liefde. De nieuwe encycliciek van paus Franciscus neemt het hart tot uitgangspunt in een wereld “die haar hart lijkt te hebben verloren”.

De titel van de encycliciek is *Dilexit nos. Hij heeft ons liefgehad*. (De titel gaat terug op Romeinen 8,35.) Met zijn encycliciek roept paus Franciscus op tot een verandering van perspectief. De huidige wereld is volgens hem getekend door oorlog, sociale en economische onevenwichtigheden en een grenzeloos consumentisme. De paus nu spoort de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart.

De parochie organiseert zes bijeenkomsten waarin we kennismaken met de encycliciek maar waarin we ook zelf op zoek gaan naar ons eigen hart: hoe krijg je makkelijk toegang tot je hart? We zullen de tekst van de encycliciek doornemen en ook gaan oefenen om de letters en woorden tot leven te brengen.

Na *Laudato Si* (over de milieucrisis en de noodzaak van zorg voor de schepping, verschenen in 2015) en *Fratelli tutti* (een oproep tot wereldwijde broederschap en sociale vriendschap in een wereld die wordt verscheurd door conflicten, waaronder oorlogen die worden uitgevochten in naam van God, 2020) is *Dilexit nos* de encycliciek die het meest direct uit het hart van paus Franciscus komt.



De bijeenkomsten worden geleid door Ber Leurink. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Data en tijden: de woensdagen 12 februari, 26 februari, 12 maart (veertigdagentijd), 26 maart (veertigdagentijd), 9 april (veertigdagentijd), 23 april (paastijd). In de pastorie van de Corneliuskerk te Limmen beginnen de bijeenkomsten om 15.00 uur. In het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk in Heiloo beginnen de bijeenkomsten op deze dagen om 20.00 uur.

Opgave (graag voor 5 februari 2025) is mogelijk door een mailtje te sturen

- voor Heiloo naar wilibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
- voor Limmen naar administratie@corneliuskerk-limmen.nl
- of doe een briefje in de bus van betreffende pastorie met daarop naam en telefoonnummer.

Rond de Waterput voorjaar 2025

De commissie ‘rond de waterput’ is enthousiast bezig met de voorbereidingen van de tweede helft van het seizoen. Naast de items die al in september zijn gestart zijn er ook nieuwe initiatieven. Pastor Ber Leurink gaat zich verdiepen in de laatste (derde) encycliciek van paus Franciscus getiteld ‘*Dilexit nos*’ ‘*Hij heeft ons liefgehad*’. Hij verzorgt daarover zowel in Limmen als in Heiloo zes bijeenkomsten. U kunt elders in dit blad over dit onderwerp lezen.

Het nieuwe programmaboekje zal begin januari beschikbaar zijn in de kerken van de regio.



Bedevaart naar Lourdes – Ga je mee?

Heeft u ooit gedroomd van een spirituele reis naar een bijzondere plek, waar de stilte van het geloof en de kracht van gebed samenkomen? Dan is een bedevaart naar Lourdes misschien wel precies wat u zoekt! Dit voorjaar organiseren we een unieke bedevaartreis naar Lourdes, en we zouden het fantastisch vinden als u mee gaat!

Waarom Lourdes?

Lourdes, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën, is wereldwijd bekend als een heilige plaats van genezing en gebed. Elk jaar komen duizenden pelgrims hier samen om de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te bezoeken, waar de Maagd Maria in 1858 verscheen aan de jonge Bernadette Soubirous. Deze plek heeft sinds die tijd een bijzondere betekenis gekregen voor velen die op zoek zijn naar genezing, rust of gewoon spirituele verdieping.

Lourdes is niet alleen een plaats van wonderen, maar ook van diepe spiritualiteit. De indrukwekkende grot, de beroemde geneeskrachtige bron, de dagelijkse processies en de prachtige basiliek maken het tot een plek van intense bezinning. Het is een kans om even afstand te nemen van het dagelijkse leven en je te richten op wat werkelijk belangrijk is: je geloof, je innerlijke rust en de kracht van gebed.

Wat kun je verwachten?

De reis geeft u niet alleen de kans om Lourdes zelf te ervaren, maar ook om samen met medegelovigen een bijzondere tijd door te brengen. We zullen de bekende plekken van Lourdes bezoeken: de grot, de kerken, de bron en de stad zelf. Er is volop gelegenheid voor persoonlijke bezinning en gebed, evenals

voor gezellig samenzijn en de mooie gesprekken die ontstaan tijdens deze bijzondere reis.

Praktische informatie

De bedevaartreis voor 2025 is gepland van 17 mei t/m 24 mei. We reizen weer comfortabel met de TGV. In Lourdes zelf verblijven we in een fijn 3 sterren hotel op basis van volpension. Heeft u een rolstoel of rollator nodig? Wij zorgen dat deze voor u klaar staat in Lourdes. Kijk voor meer informatie op www.lourdesgroepheiloo.nl.

Lourdesgroep Heiloo is een stichting met ANBI status die zich ten doel stelt om reizen naar Lourdes te organiseren en om dit ook mogelijk te maken voor mensen die het financieel iets minder breed hebben. Dus leest u dit en denkt u: 'Maar dat kan ik nooit betalen...', neem dan toch even contact met ons op, samen komen we er vast uit.

Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we uiteraard ook donateurs nodig. Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons een gift of donatie geven? Dat kan op rekeningnummer NL60INGB0005243439 t.n.v. Stichting Lourdesgroep Heiloo. Namens onze pelgrims: heel hartelijk dank!

Gaat u mee?

Geïnteresseerd om mee te gaan op deze bijzondere reis? Meld u aan of vraag om meer informatie bij Liesbeth van Zelst, 06-48818568 of bij Mariska Willems, 06-23923406. We hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere bedevaart!

Samen op reis naar Lourdes
– een ervaring die je niet wilt missen!





Terugblik van de excursie in het teken van 'Vrede Vraagt Verbinding'

Afgelopen woensdag 27 november gingen we op een regenachtige dag met de trein naar Amsterdam. Het doel was dit keer om de 'Hollandse Schouwburg' en het tegenovergelegen voormalige 'Weeshuis' te bezoeken. Na de lunch stond ook nog een bezoek aan het 'Groote museum' vlak bij Artis gepland. Een goede opbouw van deze museum-dag, zo concludeerden we achteraf. De introductie film en de persoonlijke verhalen van overlevenden van al diegenen die gevangen hadden gezeten in de 'Hollandse Schouwburg', voordat ze met de trein via Westerbork naar de vernietigingskampen werden getransporteerd, was aangrijpend en heftig. Na de koffie bezochten we het nieuw opgezette 'Holocaust museum' in het voormalige Weeshuis. De foto's, herinneringen en goed opgezette geschiedenis van de holocaust deed ons beseffen hoe belangrijk het is naar elkaar te blijven luisteren, te begrijpen en te helpen. Tijdens het museumbezoek kwam steeds weer opnieuw de vraag naar boven wat jij gedaan zou hebben in situaties waar mensen in die tijd voor kwamen te staan. In deze tijd van polarisatie, opkomend racisme en opkomende Jodenhaat is het belangrijk respect te hebben voor de ander en je in te zetten, verbindingen te leggen.

Als het gaat om verbindingen, was het 'Groote Museum' na de lunch een luchtige en leerzame afsluiting van de dag. In dat museum ga je op een persoonlijke expeditie, met je lichaam als startpunt. Je kijkt in een spiegel waarin je steeds meer ontdekt. Overeenkomsten en verbindingen met planten, dieren en zelfs microben.

We moesten aan het eind van de middag wel op tijd de trein halen, want we werden gewaarschuwd voor een opkomende storm met code geel. Met een voldaan gevoel en heel veel indrukken sloten we de dag af, waarbij ook de verbinding met elkaar niet onderschat moet worden.

Vanuit de werkgroep 'Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede' (MOV) willen we excursies rond het jaarthema blijven organiseren. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, stuur dan een mailtje naar activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Marthagroep

Onze vrijwilligers van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk:

Dins. 7 jan. groep 1
 Vrij. 24 jan. groep 2
 Don. 6 febr. groep 3
 Dins. 18 febr. groep 1
 Vrij. 7 mrt. groep 2
 Don. 20 mrt. groep 3



Rooster gastvrouwen

22 dec. Rina Luttkhuizen en Ria Admiraal
 25 dec. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
 26 dec. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
 29 dec. Gre Snel en Ria Valkering
 1 jan. Tineke Schijf en Margo Natte
 5 jan. Yvonne Valkering en Ans Winder
 12 jan. Gitta van Diepen en Gerie Koot
 19 jan. Rina Luttkhuizen en Ria Admiraal
 26 jan. Bernadette Glorie en Tonia van der Steen
 2 febr. Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
 8 febr. Gre Snel en Ria Valkering
 9 febr. Tineke Schijf en Margo Natte
 16 febr. Yvonne Valkering en Ans Winder
 23 febr. Gitta van Diepen en Gerie Koot
 2 mrt. Rina Luttkhuizen en Ria Admiraal



Kerststallen expositie in de St. Jacobus kerk Akersloot

Voor de vijfde keer organiseren we een kerststallen tentoonstelling in onze kerk.

We mochten de afgelopen jaren veel mensen begroeten en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Dit jaar worden ongeveer 300 kerststallen opgesteld. Stuk voor stuk mooie exemplaren en ze komen uit alle delen van de wereld.

U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang Julianaweg Akersloot.

Geopend vanaf zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari.

- Elke dag van 14.00 tot 16.30 uur.
- 1^e en 2^e Kerstdag van 11.30 tot 16.30 uur.
- Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Toegang is gratis!

Koffie, thee en limonade staan klaar.



Kerst op de Adelbertusakker

Komende kerstmis zullen we weer de mis vieren op de Adelbertusakker.

De Eucharistieviering op de Sint Adelbertusakker is op 1ste Kerstdag, woensdag 25 december, om 7.00 uur, de zo geheten Dageraad mis.

Pastor Nico Mantje zal voorgaan in deze viering en er is gitaarmuziek ter ondersteuning van de kerstliederen die we samen zingen. De paden op de akker zullen verlicht worden met lantaarns.

Er zijn weinig zitplaatsen, wellicht kunt u zelf een stoeltje meenemen en een lampje om de tekst in het boekje te lezen. Eenieder is van harte welkom.



Mozesgroep

De volgende Mozesgroep-avonden staan gepland op donderdag 16 januari en donderdag 6 februari 2025 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie.

Gespreksleider is Johan Olling.

Het gaat om de verhalen achter de verhalen als je de geloofsverhalen in de Bijbel leest. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar het vooral gaat om je eigen levensverhaal, hoop, twijfel en vertrouwen.

Snuffelen in de Bijbel

In januari start Eugène Brussee met de Bijbelochtenden onder de titel 'Snuffelen in de Bijbel'. We beginnen bij het begin: het Bijbelboek Genesis. Na een korte inleiding gaan we in gesprek. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

De Bijbelochtenden vinden plaats op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur in de pastorie van de Corneliuskerk. De data voor dit eerste blok zijn: 8, 15, 22 en 29 januari. Aanmelden is niet verplicht maar het is leuk om te horen of je komt. Stuur dan een mail naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Bijbelavonden voor jongeren

Op 26 november heeft pastor Eugène Brussee een eerste Bijbelavond voor jongeren georganiseerd en daarmee het initiatief opgepakt dat pastor Mike Nachtegaal indertijd is begonnen.

Vind jij het ook leuk om mee te doen of wil je informatie ontvangen over de data mail dan naar: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd voor onderstaande intenties.

Zondag 22 december 10.00 uur:

Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en overl.kinderen, Adelva de Graaff, Gre Lief-ting-Zandbergen, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Wil Pepping, Theo Swart, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Mariëtte Kaandorp

Kerstavond 24 december 2024 19.00 uur:

Opa en Oma Pronk, Channon Broedersz, Sjaak Seignette, Ben Nijman, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Corry Bakker-Vrugt, Ben Nijman, Jan Borst en Ank Borst-Konijn, Jan de Nijs en Rie de Nijs-Aardenburg

Kerstavond 24 december 2024 21.30 uur:-

Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d. Maat, Ton en Regien Bolten, Melanie van Diepen, Aad Kaandorp, Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Petrus v.d.Park en Maria v.d.Park-Oudhuis, John Luttkhuizen, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Floor Schoorl, Engel Valkering en Riet Valkering-Sprenkeling, Dick van der Velden, Co Jonker -Krom, Nicolaas Verver en Cornelia Verver-Valkering en overl.fam., Leo Verver, Bart v. Beek en Rie v.Beek-v.Duivenvoorde, Piet van der Velden en Marie van der Velden-Bakker, Piet van der Velden jr., Piet Bakkum en Margaretha Bakkum-Bakker, Jaap Bakkum, Kees Groot en Ina Groot-Bakkum, Ilias Iliopoulos en overl.fam.Iliopoulos-Dekker, Jan Dekker, JanSiem Valkering, Jaap Welboren en overl.fam. Welboren-Ligthart, Jan Duijn en Corrie Duijn-Nelis, Jan Zwemmer en Ton Meijer, Piet en Gre van Duin en overl.fam. Van Duin, Jaap en Jo Koning, dochter Thea en schoonzoon Ton, Wim Limmen, Gerard Pirovano, Kees en Toos Pirovano-Schoutsen, Hans Castricum kleindochter Evi en kleinzoon Sem

Eerste kerstdag

woensdag 25 december 10.30 uur:

Kees Admiraal, Cor Schol, Jan Glorie, Wub en Trien Glorie, Frans en Rie Sentveld, Kees Glorie, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. fam. Pepping, Gre Lief-ting-Zandbergen, Arie Mooij, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-Weijers, Gerard Winder, Harry Zandbergen, Gerard Rietveld en Corrie Rietveld-Pronk, Nelly en Nack Kaandorp, Willem Dirkson en Sien Dirkson-v.Duivenvoorde, Claudia Rijs-Salomon, Jans Min, Loes Keijzer, Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, Jan Duijn en Corrie Duijn-Nelis, Jan Zwemmer en Ton Meijer, Wim Levering over. fam. Leve-ring-v.d. Wurff en kleinzoon Lars, Klaas Meegdes, Jan, Tineke en Carla Pijnappel en overl.familie, overleden ouders Verver-Druyven, Piet Mooij

Tweede kerstdag

donderdag 26 december 10.30 uur:

Melanie van Diepen, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jan Kaandorp en Ria Kaandorp-Wulp, Angelique Levering-Kaandorp overl.fam. Wulp-Kaandorp, Jan Mooij en zoon Piet Mooij, Arie Mooij, Engel Valkering en Riet Valkering-Sprenkeling, Opa en Oma Vleugel, Oma en Opa Putter, kleindochter Lindy, Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, Hans Zwart en overl.familie, Jan Dekker, Kees Koot

Zondag 29 december 10.00 uur:

Kees Louwe en Joke Louwe-Dirkson, Claudia Rijs-Salomon, Wil Pepping, Theo Swart, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Joop Baltus, Henk Winder

Oudejaarsavond 31 december 19.00 uur:

Gerard Winder, Rem Min en Jo Min-Limmen, overleden familie Kuijs-de Groot, Piet en Gre van Duin en overl.fam. Van Duin, Jaap en Jo Koning, dochter Thea en schoonzoon Ton, Overleden ouders Verver-Druyven, Piet Mooij

Nieuwjaarsdag 1 januari 10.30 uur:
Ouders Nuyens-Kusch en overl. fam,
John Luttkhuizen

Zondag 5 januari 10.00 uur:
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Frans Glorie, Jan Glorie, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Annie van der Steen, Sjaak Seignette, Co van der Steen, Gre Liefthing-Zandbergen, John Luttkhuizen

Zondag 12 januari 10.00 uur:
Loes Keijzer, Annelies Bakkum-Smit, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Marga Beentjes-Zweerman, Lies Al, Theo Dirkson, Will Pepping, Theo Swart, Ada Beentjes, fam.Admiraal-Commandeur, Hans Zwart en overl.familie, Jans Min, Pe Pepping en overl. fam.

Zondag 19 januari 10.00 uur:
Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Cees Castricum, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop Glorie, Adelva de Graaff, Helena Min, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Gre Liefthing-Zandbergen, Mariëtte Kaandorp

Zondag 26 januari 10.00 uur:
overleden familie Kuijs-de Groot, Gre Henselmans-Dekker en overl.fam. Henselmans-Dekker, Will Pepping, Theo Swart, Joop Van der Steen en Afra van der Steen-de Winter, Piet Weyers en Fien Weyers-Haker, Toon Kerssens en Trudy Kerssens-Weyers

Zondag 2 februari 10.00 uur:
Sjaak Groot, Alice Groot, overl.fam. Groot, overl. fam. Pepping, Martinus Augustijn en Maria van Roode, Gerard Balk en Ria Balk-Warmerdam, Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Bos, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, Frans Glorie, Jan Glorie, overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Annie van der Steen, Sjaak

Seignette, Co van der Steen, Joop Van der Steen en Afra van der Steen-de Winter, Gre Liefthing-Zandbergen, John Luttkhuizen

Zondag 9 februari 10.00 uur:
Corry Bakker-Vrugt, Aad Kaandorp en Carla Kaandorp-Duin, Marga Beentjes-Zweerman, Gre Dekker-Oud, Lies Al, Theo Dirkson, fam. Admiraal-Commandeur, Adelva de Graaff, Hans Zwart en overl.familie, Jans Min, Piet Mooij, Pe Pepping en overl.fam., Joop Van der Steen en Afra van der Steen-de Winter, Ada Beentjes

Zondag 16 februari 10.00 uur:
Annelies Bakkum-Smit, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Cees Castricum, Lies Al, Ton en Regien Boltten-Min, Nico Beentjes en Gre Beentjes-Fatels, Joop Glorie, Helena Min, Gre Liefthing-Zandbergen

Zondag 23 februari 10.00 uur:
overleden familie Kuijs-de Groot, Adelva de Graaff, Rem Min en Jo Min-Limmen, Frans Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Mariëtte Kaandorp



COLOFON

De Rond de Limmertoren is het parochieblad van de Corneliuskerk Limmen. Zij wordt samengesteld en verspreid in een oplage van circa 3250 stuks. Het blad wordt geheel verzorgd door vrijwilligers uit Limmen.

Redactie

Ria Nijman en Mieke Brockhoff

Opmaak

verloop.nl

Verspreiding

Indien u vragen heeft over de verspreiding, of ons blad niet meer wilt ontvangen, neemt u dan contact op met de heer Koppes:

06 426 654 06

koppesjooop@gmail.com

Drukwerk

Verloop drukkerij

Ohmweg 31

2952 BD Alblaserdam

Kopij

Kopij voor de 'Rond de Limmer Toren' kunt u per e-mail aanleveren vóór onderstaande data:

4/5: Veertigdagentijd + Pasen 04-02-25

5/5: Hemelvaart + Pinksteren 22-04-25

Graag versturen naar:

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

CONTACT

Administratie

administratie@corneliuskerk-limmen.nl

06-15204954

Pastor

Eugene Brüssee

pastor@corneliuskerk-limmen.nl

06-39142565

Bestuur

Gerardine Vahl- Res

bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties

misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken

Jos Henselmans

kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Caritas

Matthé Mooij

caritas@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren Redactie

limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester

Piet Valkering

penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

NL46 RABO 0336400756

Vastgoed

Nico Kaandorp

vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Parochiecentrum

Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.

Het parochiecentrum is geopend op vrijdag tussen 14.00 - 16.00 uur en is bereikbaar op: 06-15204954

Kerstgedicht

En terwijl wij ons druk maken
Om Jezus een plaats te geven

In ons bestaan
Of onze kerststallen,
Of dat niet meer doen
En zeggen dat we Hem
Soms niet meer zo zien zitten
Zit Hij zelf neer op onze drempel

En vraagt ons
Als een mens op de vlucht
Om asiel, om bad en bed,
Om werk en brood,
Om mensenrecht.

Hij is iedere man en vrouw
Die geen huis,
Geen eten en drinken heeft

Die ziek is en eenzaam
En Hij fluistert ons in:
Al wat je hen doet,
Heb je ook mij gedaan.
Al wat je hen onthoudt,
Heb je ook mij onthouden
Hij komt ons tegen
Van dag tot dag.